

Donderdag 16 februari 2006

Vandaag was het dan zover, om half zes ratelde mijn wekker. Nog even snel ontbijten en vervolgens naar Schiphol. M'n bagage was iets te zwaar maar omdat het nogal druk was deden ze er gelukkig niet zo moeilijk over.

Onderweg naar de gate kwam ik de deelnemers van het labteam al tegen, zij zaten in hetzelfde vliegtuig.

Na een rustig vluchtje van zo'n acht uur kwamen we dan uiteindelijk aan op het vliegveld van Nairobi. Bij het uitstappen voelden we gelijk al de (lekkere) warmte van Kenia en omdat wij nog in onze lekkere warme Hollandse kleren liepen was het nog eens extra warm.

Op het vliegveld van Nairobi zou Mutinda van de organisatie Sasol ons op staan te wachten met een bordje met onze teamnummers erop. In de aankomsthal aangekomen bleken er meer mensen met bordjes te staan: een stuk of honderd verschillende bordjes werden op ons gericht en daar moesten wij ons bordje tussen zien te vinden. In eerste instantie konden we Mutinda nog niet zo gauw vinden, en het zoeken naar ons bordje was ook niet zo'n succes. :D We zijn eerst maar even in een restaurant gaan zitten wachten en hadden bij een infobalie laten omroepen dat we Mutinda zochten. Gelukkig kwamen we hem al vrij snel tegen in het restaurant.

Terwijl we in het restaurant nog een beetje aan het bijpraten waren werd ik nog bijna bestolen van mijn laptop. Nairobi staat bekend om de vele criminaliteit, maar dit was toch wel weer heel apart wat er gebeurde. Al pratend met al onze bagage naast ons komt er een vrouw aan lopen die zo mijn laptoptas oppakt. Gelukkig zag Inge Maartje (van het labteam) dit al heel snel gebeuren en vervolgens geeft mevrouw de laptoptas aan mij terug en loopt snel verder alsof er niks aan de hand is... Schijnbaar heel normaal hier. Bedankt Inge Maartje dat je zo goed op onze bagage aan het letten was!!!! ;)

Hierna zijn we vanaf het vliegveld vertrokken naar het hotel. Het was al donker buiten, dus veel van de omgeving konden we nog niet zien, maar dat het een compleet andere wereld was was duidelijk. Slechte wegen, overal mensen op straat, chaos in het verkeer en heel veel oude stinkende auto's.

In het hotel hebben we snel even alle bagage uitgeladen en naar onze hotelkamers gebracht. Vervolgens zijn we doorgereden naar een soort van bar waar we een echte Afrikaanse maaltijd op Afrikaanse gewoonte (zonder bestek, dus met de handen :P) hebben gegeten. Daarna zijn we maar teruggegaan naar het hotel en, na eerste nog even gestoeid te hebben met het muskietennet kon ik dan na dit lange dagje heerlijk gaan slapen.

Vrijdag 17 februari 2006

Vandaag rustig aangedaan. Mutinda en Sammy, een medewerker van een lokale reisorganisatie, hebben ons door de stad geleid. Eerst zijn we nog even bij de

supermarktlangsgereden om wat water in te slaan en vervolgens zijn we doorgereden naar de David Sheldrick Foundation waar we babyolifantjes konden bekijken. Babyolifantjes zijn nog een beetje dom en daarom was het wel grappig om te zien wat voor vreemde acties ze soms allemaal uithaalden. :D Hier heb ik nog een hoop foto's en video's van gemaakt. Hopelijk kan ik deze een keer op mijn site plaatsen. Hierna zijn we doorgereden naar het Giraffe Center waar we giraffen hebben gevoerd. Erg leuk om die beesten van dicht bij te zien en te voeren!

Een eindje verderop hebben we wat gegeten en terwijl we aan het eten waren kwamen er al allemaal nieuwsgierige aapjes om de hoek kijken. Ze waren wel erg bang, dichtbij kwamen ze niet en als je een foto wilde maken vlogen ze weer weg.

Na het eten zijn we nog bij een culturele dansvoorstelling wezen kijken met allemaal Afrikaanse muziek en gillende Afrikanen. :D Hierna zijn we weer teruggegaan naar het hotel waar we vervolgens simkaarten hebben gekocht voor onze mobiele telefoons. Voor ons is dit goedkoper omdat nu gewoon via een locale telecom aanbieder kunnen telefoneren. Als wij elkaar hier willen bellen hoeven we geen internationale kosten te betalen en als we gebeld worden vanuit Nederland kost het ons ook niets.

Na een frisse douche zijn we vervolgens wat gaan eten. De dag hebben we afgesloten in een cafe ergens in Nairobi. Natuurlijk waren wij vrijwel de enige blanke hier en dat viel op! Erg veel opdringerige meisjes die allemaal bij je op schoot willen en je helemaal geweldig vinden. Niks mis mee natuurlijk :D maar uiteindelijk gaat het ze waarschijnlijk allemaal om het geld....

De eerste indrukken van Nairobi zijn chaotisch. Chaotisch verkeer, mensen die midden op straat lopen etc. Verkeersregels zijn er nauwelijks. Mutinda vertelde ons bv. gisteravond dat het gewoon toegestaan is om 's avonds, als het verkeer rustiger is, door rood licht te rijden, zolang er maar niks aan komt. :S Compleet anders dus dan in Nederland. Maar gewoon goed blijven opletten en dan is het te doen. Ook zie je grote contrasten in de stad. Gister bijvoorbeeld reden we langs een grote krottenwijk, een getto, waar zelfs de politie niet meer komt omdat het er te gevaarlijk zou zijn, maar tegelijkertijd zie je op de achtergrond van de krottenwijk de skyline van Nairobi, grote wolkenkrabbers met het uiterlijk van een moderne westerse grote stad. Ik ben benieuwd hoe het er aan toe gaat buiten de stad, als we in Kitui zitten, waarschijnlijk weer compleet anders...

Zaterdag en zondag zitten we nog steeds in Nairobi, waar we gewoon rustig aan zullen doen en nog een beetje zullen bijkomen. Maandagochtend zullen we naar Kitui vertrekken, waar het echter werk zal moeten beginnen. Zogauw ik weer in Nairobi ben zal ik weer een update geven. In Kitui zelf zijn de Internetmogelijkheden erg beperkt, dus de komende tijd zal het even stil zijn waarschijnlijk....

Zaterdag 18 februari 2006

Vandaag rustig aangedaan. Een bespreking met Mutinda waarin we hebben besproken waar we binnen Nairobi en Kenya op moeten letten (gevaren e.d.) dus na aflopen durfden we de straat niet meer op. :) Dat viel eigenlijk ook wel weer mee, als je gewoon goed oplet en niet bij donker de straat opgaat valt het allemaal wel een beetje mee. Daarnaast heb ik vandaag nog met Eric gesproken. Eric werkt voor een telecom organisatie in Nairobi en is mijn contactpersoon gedurende mijn stage. Bij Sasol zelf is niet zo heel erg veel ICT kennis aanwezig, op ICT gebied ondersteunt Eric daarom Sasol.

Op zich best wel grappig eigenlijk hoe de bespreking ging, in Nederland zou een bespreking met een stagebegeleider nooit op deze manier gaan: gewoon gedurende het eten 's avonds, met een biertje erbij hebben we een en ander doorgenomen. Uiteindelijk hebben we volgens mij meer gepraat over de cultuurverschillen en over Kenya dan dat we hebben gepraat over ICT, maar dat maakt niet uit.

Zondag 19 februari 2006

Vanochtend zijn we eerst naar de kerk gegaan. :) Wat een belevenis! Waar je in Nederland een saaie ouwe grijze preekmeester hebt heb je hier een super enthousiaste jonge vent die de longen uit z'n lijf staat te schreeuwen en heen en weer raast door de kerk. En ook alle kerkgangers doen enthousiast mee, sommigen zijn zo enthousiast dat ze zelfs haast in huilen uitbarsten.... Ook opvallend is dat de kerk hier gewoon bomvol zit. In Nederland gaat vrijwel niemand meer naar de kerk, hier is het uitzondering als je niet gaat.

Na de kerkdienst hebben we in de stad nog wat inkopen gedaan voor morgen, wanneer we vertrekken naar Kitui. In Nairobi blijkt je dus gewoon alles te kunnen kopen. Had ik dus net zo goed de helft minder aan bagage meekunnen nemen.... :D Ook vandaag hebben we weer een bespreking gehad met Mutinda. Ditmaal meer over algemene zaken in Kitui en Sasol en hebben we wat Kiswahili woordjes geleerd.

Maandag 20 februari 2006

Vandaag vertrokken naar Kitui. Eerst nog even in Nairobi voor een maand geld pinnen gezien we in Kitui minder makkelijk aan geld kunnen komen. Met de Matatu, een kleine bus die normaalgesproken helemaal wordt volgepropt (wij hadden een prive Matatu geregeld dus hadden we iets meer ruimte), vertrokken we richting Kitui. De veiligste manier van reizen zal de Matatu niet zijn maar we hebben het overleefd. Over vreselijke wegen met gaten erin, waar ze dan ook nog eens af en toe drempels! :S in plaatsen, vreemde inhaalmanoeuvres, auto's waarvan midden op de weg de banden worden verwisseld en politie's met grote geweren en spijkerbedden langs de kant van de weg, zijn we dan uiteindelijk in Kitui beland.

Ons huisje in Kitui zag er van de buitenkant erg goed uit. De binnenkant was ietsje minder. Het was nog een vrij nieuw huisje en eigenlijk moest er aan de binnenkant nog behoorlijk wat opgeknapt worden. Veel praktische dingen ontbraken nog: een keuken waar je niet zo heel veel in kon doen, kastjes die ontbraken, de verlichting deed het nog

niet in alle kamers, het was er erg stoffig, en eigenlijk moest het gewoon nog helemaal ingericht worden. Erg primitief ook, een douche die we handmatig moeten vullen met water uit de pomp in onze tuin, een gat in de grond als WC, elektriciteitskabels die erg gammel door het huis heen hangen en vanuit het gebouw van Sasol, 50 meter verderop, zijn doorgetrokken, wel echt Afrikaans dus, en dit is natuurlijk ook wel te verwachten als je naar Afrika gaat, dus ik klaag ook niet. :)

Al vrij snel kwamen we ook de andere studenten, die al een aantal dagen eerder in Kitui waren gearriveerd tegen. We zijn ook even bij hun huisje gaan kijken en dat zag er een stuk beter uit. Een betere keuken, veel meer kastjes en ook veel beter ingericht. In ons huisje is nog een hoop werk te verrichten dus!

De rest van de dag zijn we nog even Kitui in geweest om wat inkopen te doen in de supermarkt. 's Avonds hebben we bij de andere studenten gegeten en hebben de heel erg heldere sterrenhemel bewonderd. In het pikkedonker moesten we hierna ons huisje weer terug zien vinden waar we na nog een en ander te hebben opgeruimd naar bed zijn gegaan en met de vrolijke Afrikaanse muziek van onze buurman, wat tot diep in de nacht door ging :D viel ik in slaap....

Dinsdag 21 februari 2006

s' Ochtends hebben we eerst kennis gemaakt met de mensen van Sasol, ik heb Elizabeth en Caroline ontmoet, twee ICT studentes uit Kenia, waarmee ik gedurende mijn stage mee samen zal werken. Vervolgens zijn we bij een aantal dammen \gaan kijken, welke zijn gebouwd door Nederlandse studenten.

De rest van de dag zijn we vooral bezig geweest met het opruimen van alle rotzooi in het huisje en zijn we de boel een beetje gaan inrichten. Ook hebben we nog wat inkopen gedaan in Kitui, onder andere een gastank zodat we ook kunnen koken.

Woensdag 22 februari 2006

Vandaag de eerste echte werkdag. Eerst even met Elizabeth en Caroline gesproken. Hun hebben namelijk ook met de vorige ICT teams gewerkt en zijn dus ook precies op de hoogte van de ICT werkzaamheden binnen Sasol. De komende dagen kunnen we in iedere geval bezig met het installeren van een stuk of 30 computers voor een Secondary School. Hier zal ook lesgegeven moeten worden aan studenten en docenten maar er staan nog geen computers, deze moeten dus nog geïnstalleerd worden. Al snel bleek dat er gewerkt moest gaan worden met veel oude computers. Er stonden al een aantal computers klaar in het computerkamertje van Sasol die we moesten installeren. Dit waren allemaal Pentium I 133 MHz computers met 16MB intern geheugen. Computers van zo'n 10 jaar oud dus...

Nu had ik wel een Windows XP CD'tje meegenomen, maar om dat op deze computers te installeren leek me niet echt een goed idee. Een Windows 98 CD kon ik tussen het stof en de oude computers van Sasol ook niet vinden. Op een aantal computers stond Windows 98 al geïnstalleerd en ook de installatiebestanden van Windows 98 waren op deze

computers aanwezig. Helaas kon ik deze niet op een CD'tje branden omdat er geen CD brander in de computers aanwezig was, overzetten via USB stick ging ook niet omdat dit niet werkte zonder drivers onder Windows 98 en de drivers downloaden ging ook niet omdat er geen Internet aanwezig was. Gelukkig zat er nog een computer tussen met een vrij 'schone' Windows 98 + Office installatie en aangezien de computers min of meer hetzelfde waren (qua hardware) heb ik de harde schijf uit deze computer gehaald zodat we deze met behulp van Ghost over de andere computers kunnen gaan klonen. Elizabeth en Caroline bleken niet zo heel veel kennis te hebben van computers, ondanks dat ze wel een ICT studie volgen. Veel dingen moest ik nog uitleggen, maar vandaag heb ik ze geleerd hoe ze met behulp van Ghost de harde schijf kunnen klonen. Morgen gaan we verder met de systemen en als het goed is kunnen ze het dan volledig zelfstandig, zodat we straks wat meer werkzaamheden kunnen gaan spreiden.

Aan het eind van de middag probeerde ik nog even te internetten via mijn mobiele telefoon (GPRS) en dit werkte ook nog, alleen wel heel erg traag. Een internetpagina opvragen was vrijwel onmogelijk, maar misschien dat het erg druk was op het GPRS netwerk, ik zal het later nog eens proberen.

Rond een uur of vijf ging ik mijn spullen weer inpakken, deed nog even een raampje dicht wat vervolgens bijna uit elkaar viel :P en liep daarna terug naar ons huisje, zo'n 50 meter naast het kantoor van Sasol.

Gedurende mijn eerste werkdag heb ik ervaren dat het werktempo in Afrika erg laag ligt. Gedurende het werk wordt er onderling erg veel gesocialized, haast meer dan werken, ook ringtones vinden de Afrikanen erg interessant :D, de werkdag begin zo'n beetje rond negen uur, maar eerder ook haast niet en voor vijf uur 's middags is iedereen al weer vertrokken.

Donderdag 23 februari 2006

Vanochtend rond een uur of vier eerst wakker geworden door een blaffende hond die zo'n beetje een half uur door bleef blaffen, was de hond eindelijk uitgeblaft begon onze vrolijke Afrikaanse buurman weer met z'n muziek. En niet zachtjes of zo, maar gewoon voluit z'n radio aangezet, om 5 uur 's nachts. :S Gelukkig werd het later weer wat rustiger, dus nog wel wat geslapen achteraf.

Rond 9 uur kwam ik aan op het kantoor van Sasol. Elizabeth en Caroline kwamen ook al vrij snel en we zijn gelijk verder gegaan met het klonen van de harde schijven. Na nog een en ander te hebben uitgelegd konden ze het uiteindelijk ook zelf. Helaas waren we nu al vrij snel door onze werkende computers heen, er stonden nog een aantal waar een aantal componenten van ontbraken, hier zullen we dus binnenkort nog even achteraan moeten. Ik had al even gezocht in de componentenkast, waar alle computeronderdelen waren opgeslagen, maar daar was niets te vinden en eigenlijk was het ook niet te doorzoeken omdat het er een behoorlijk rotzooi was. Allemaal oude computers en beeldschermen waar van alles uit was gesloopt. Het probleem hier is eigenlijk dat ze spullen gewoon nooit weggooien. Als het niet werkt dan gooien ze het gewoon in de kast i.p.v. bij het grofvuil zoals wij al snel zouden doen, met als gevolg dat alle rotzooi zich steeds verder

opstapelt. Sowieso heb ik hier nog geen plek gezien waar je terecht kunt voor grofvuil o.i.d.. Iedereen verbrandt hier normaal gesproken z'n eigen 'rotzooi' maar waar je met bijvoorbeeld een defecte monitor terecht zou moeten, ik heb geen idee, verbranden lijkt me in ieder geval niet echt verstandig.....

Na de lunch heb ik samen met Elizabeth en Caroline het lesmateriaal doorgenomen wat we op scholen zullen gaan gebruiken. Soms was het een beetje lastig om goed hoogte te krijgen wat precies en op welke manier er lesgegeven moest gaan worden. Elizabeth en Caroline hadden met vorige studenten al wel eerder lesgegeven op scholen maar het probleem was een beetje dat ze beiden nog niet zo heel erg uit zichzelf naar voren kwamen met wat er precies aan de studenten geleerd moest gaan worden en op welke manier. Veel punten werden hierdoor pas duidelijk nadat ik er naar gevraagd had, een beetje eenrichtingsverkeer dus..... maar misschien is dit ook wel gewoon een cultuurverschil!

Uiteindelijk na e.e.a. te hebben gediscussieerd en met behulp van materiaal wat door vorige studenten is gebruikt hebben we toch nog redelijk wat voorbereidingen kunnen nemen en is het mij een stuk duidelijker geworden. Morgen zal ik samen met Mutinda, Elizabeth en Caroline nog doornemen naar welke scholen we precies zullen gaan en wanneer, zodat we wat meer kunnen gaan inplannen. Ook zal ik nog e.e.a. doornemen v.w.b. de eisen en wensen van de andere projecten.

Vrijdag 24 februari 2006

Vanochtend eerst verder gegaan met het lesmateriaal. In een verslag van oud studenten vond ik in de bijlage nog meer lesmateriaal dat eerder al gebruikt was op scholen. Dit heb ik samen met Elizabeth nog even doorgenomen. Daarnaast hebben we ook nieuw lesmateriaal gemaakt wat we gaan gebruiken voor de practicum lessen.

We hadden voor vandaag ook gepland om met Mutinda te overleggen over de komende weken. Helaas was Mutinda nogal druk in bespreking de hele dag, daarom hebben we dit verschoven naar dinsdag.

Maandag gaan Elizabeth en ik nog naar een dorpje even buiten Kitui, hier staan een aantal computers voor scholen klaar die gereed gemaakt moeten worden.

's Avonds zijn we nog even naar de Riverside club gegaan, de plaatselijke uitgaanstent van Kitui. Veel mannetjes die op een hele aparte manier op de locale Gamba muziek staan te dansen. Rond een uurtje of 1 zijn we weer naar huis gegaan waar we nog een potje hebben gekaart (een of ander vaag Brabants kaartspel waar ik na heel veel potjes de spelregels nog steeds niet van snap :S maar dat zal wel aan mij liggen.... :P). Na een paar potjes was het wel weer leuk geweest en zijn we maar gaan slapen...

Zaterdag 25 februari 2006

Je kijkt hier je ogen uit naar de auto's die hier rond rijden en dát ze nog rijden. Vanochtend liep ik over straat, hoor ik opeens een gigantisch kabaal. Was er weer eens een vrachtwagen waar de uitlaat vanaf was gevallen. En ook vanavond, toen we even naar de studenten in het andere huis gingen, er was eentje jarig en daar gingen we even wat op drinken. Het was al donker en in de verte zagen we al één lampje aan komen en heel veel gerammel. Op een gegeven moment viel het lampje uit, werd het even stil en na een paar seconden ging het lampje weer aan en het gerammel vrolijk verder. Het bleek dus een auto te zijn, of beter gezegd een stuk blik op 4 wielen met alleen één werkende voorlamp, veel meer dan dat was het niet. Alles wat aan de auto vast zat rammelde heen en weer. Zulke auto's kom je in Nederland alleen tegen op de sloop. Je kunt je het niet voorstellen hoe ze het voor elkaar krijgen om in zulke auto's te gaan rijden. Ik zal er eens proberen een foto van te maken. :D

Wat ook wel grappig is om te zien, ons huis staat aan de rand van een heuvel en voor ons huis loopt een zandweggetje welke nogal steil naar beneden loopt. Alles scheurt hier als een gek voorbij. Auto's, bromfietzers, vrachtwagens met mensen of geiten erop, maar ook fietsers gaan hier met een rotgang naar beneden. Remmen hebben ze nog nooit van gehoord, als er een groepje mensen op de weg loopt wordt er gewoon flink geclaxonneerd en in volle vaart doorgereden. Sommige auto's en bromfietser schijnen ook gebruik te maken van onze heuvel om de motor aan te zwengelen. Zonder motor gaan ze de heuvel af, wanneer er genoeg vaart is gemaakt wordt de motor pas gestart. :P

Overdag hebben we vandaag verder niet veel bijzonders beleefd. Rustig aangedaan in de buurt van ons huisje en ik had nog wat spelletjes op m'n laptop staan waar we eigenlijk zo'n beetje de hele dag wel mee zoet waren. :P Morgen gaan we waarschijnlijk naar het zwembad, even buiten Kitui. Ook komt Eric nog even langs waarmee ik nog e.e.a. ga doornemen over mijn werkzaamheden bij Sasol.

Vannacht, nadat we weer terug waren gekomen van het andere huisje had ik nog even snel geprobeerd of het Internetten via m'n mobieltje nu iets sneller ging. Helaas, het bleek net zo traag te gaan als overdag en erg duur. Voortaan zal ik dus gewoon in het postkantoor gaan Internetten. Wat wel lukt is het oversturen van documentjes naar een FTP server. Hierdoor kan ik gewoon achter m'n laptop de nieuwsbrieven en blogs schrijven en deze in het postkantoor van het Web plukken, eventueel nog een beetje bewerken en op mijn site plaatsen.

Zondag 26 februari 2006

Vandaag voor het eerst regen gehad hier in Kenia. Dikke regendruppels kwamen uit de lucht vallen en de temperatuur is meteen een stuk gezakt naar een meer aangename temperatuur.

Vanmiddag nog gesproken met Eric, mijn ICT begeleider. Om 2 uur zou Eric naar ons huis komen, maar zoals dat altijd gaat in Afrika wordt dat altijd wat later: om 4 uur kwam Eric eraan. :D We hebben met name veel gesproken over de Informatie Hub. Door een vorige studente is er al behoorlijk wat vooronderzoek verricht naar de Informatie Hub. Dit onderzoek beschrijft met name wat precies de wensen zijn van de gebruikers van de

Informatie Hub en welke software het meest geschikt is om gebruikt te worden voor de implementatie van de Informatie Hub. Waarschijnlijk gaan we werken met de Greenstone (<http://www.greenstone.org>) library, een opensource project waarmee het mogelijk is een soort van digitale bibliotheek op te zetten. Met Eric heb ik doorgenomen hoe we de Informatie Hub het beste kunnen gaan opzetten. In eerste instantie is het de bedoeling dat er een Pilot versie van de Informatie Hub wordt opgezet. Deze Pilot versie zal uit maximaal 4 computers bestaan en zal zich beperken tot het kantoor van Sasol. Zolang er nog geen Internet verbinding is is het eigenlijk onmogelijk om de Informatie Hub verder uit te breiden buiten het Sasol kantoor. Uit het onderzoeksrapport bleek dat er ook veel behoefte was binnen de Sasol organisatie voor een digitale bibliotheek, daar zullen we ons dus in eerste instantie met name op gaan richten.

Ook heb ik het met Eric nog even gehad over de backup mogelijkheden van de Informatie Hub. Het is namelijk een vereiste dat er regelmatig backups worden gemaakt. Zeker onder de omstandigheden hier in Afrika (warmte, stof e.d.) is de kans erg groot dat een harde schijf het een keer begeeft. Zonder backups zou de hele Informatie Hub dan ook gelijk verloren gaan. De beste oplossing zou natuurlijk het gebruik van tapes zijn, maar we moeten nog even uitzoeken welke kosten hier precies aan verbonden zijn.

Naast de Greenstone software is ook nog andere software nodig. Greenstone wordt namelijk uitgevoerd op een webserver en maakt gebruik van Java servlets. Apache, Tomcat en MySQL zullen daarom ook geïnstalleerd moeten worden. Nu is deze software gewoon van Internet te downloaden, maar aangezien ik hier heel beperkt Internet heb kan ik dit zelf niet downloaden. Eric werkt in Nairobi en heeft daarom de beschikking over een redelijke Internetverbinding. Hij zal deze week daarom de benodigde software voor de Informatie Hub gaan downloaden, op CD branden en naar mij toe sturen. Ook moeten er nog een aantal computersystemen voor de hub uitgezocht en gereed gemaakt worden. Als dit is gebeurd en de software is binnen zullen we een eerste begin kunnen maken met het opzetten van de webserver waarop de Greenstone software gaat draaien.

Maandag 27 februari 2006

Vanochtend met de mini matatu naar een plaatsje even buiten Kitui gegaan. Een mini matatu is nog kleiner dan een normale matatu maar er gaan ongeveer even veel mensen in. Vanochtend scheurden we dus gezellig met in totaal 10 personen in de mini matatu over de hobbelige zandweggetjes. Volgens mij zat ik vaker met m'n hoofd tegen het dak aan dan dat ik in de stoel zat en soms had ik het idee dat de matatu haast om ging door al die hoppels, maar we hebben het ook dit keer weer overleefd. :D

In het plaatsje waar we heen gingen, ik weet niet eens hoe het plaatsje heet eigenlijk....., stonden een stuk of 30 computers van Sasol opgeslagen welke verspreid moeten gaan worden over de scholen. Van de computers moesten we een inventarisatie maken wat er allemaal aanwezig was. Dit was alweer vrij snel gebeurd en dus konden we gelijk weer met onze gezellige matatu terug naar Kitui. Vandaag zijn we voor de rest wat bezig geweest met algemene klusjes. Paar computers voor de scholen fixen en ben ik vast wat bezig geweest met voorbereidend werk (verslagwerk e.d.) voor de Informatie Hub. Ook hebben we samen met Eric nog even e.e.a. doorgenomen over de schoolprojecten. Het is namelijk de bedoeling dat er voor deze projecten meer nadruk gegeven moet gaan

worden op het lesgeven aan docenten in plaats van alleen maar aan studenten. Op deze manier kunnen scholen in de toekomst ook zelfstandig computer les gaan geven, zonder volledig afhankelijk te zijn van de studenten van Sasol, zoals dat momenteel nog het geval is. Vorige teams hebben dit op andere scholen ook al eerder geprobeerd, maar hier bleken maar weinig docenten interesse te hebben in ICT. We zullen zien of we nu wel hun interesse kunnen wekken!

Dinsdag 28 februari 2006

Niet veel bijzonderheden voor vandaag. Wat algemene klusjes, computers gereed maken voor de scholen en ook hebben we een planning voor de stageperiode gemaakt. De schoolprojecten gaan we de komende 3 weken mee bezig, over een maand beginnen de schoolvakanties hier dus voor die tijd willen we dit afgerond hebben. Volgende week zullen we naar de Gerar Springs Primary School in Matitu gaan. Deze school bevindt zich op zo'n 75 kilometer van Kitui en hier zullen we dan ook een week verblijven. Deze school is nog niet eerder door Sasol bezocht, dus hier zullen we helemaal van begin af aan moeten beginnen: computers moeten geplaatst worden en de leerlingen hebben waarschijnlijk nog zelden een computer aangeraakt.

Na de eerste school zullen we nog 2 andere scholen bezoeken: een Polytechnic school en een Secondary school, beide in de buurt van Kitui, hiervoor zullen we dus niet een week ergens anders hoeven te verblijven. Na deze 3 scholen zullen we aan de Informatie Hub beginnen en misschien dat er tussendoor nog een schoolje bezocht gaat worden.

Woensdag 29 februari 2006

Het regenseizoen begint hier nu echt los te barsten, 10 minuutjes geleden een gigantische plensbui en met ons golfplaten dak was het extra veel kabaal. Ze zullen hier wel blij zijn met wat regen, sinds november was hier nauwelijks regen gevallen en op sommige plekken is dat ook goed te zien. In Kitui zelf valt het nog wel mee, redelijk groen allemaal, maar buiten de stad is het op sommige plekken erg droog. Je merkt ook gelijk dat Kitui town zelf nog redelijk ontwikkeld is in vergelijking met de gebieden buiten de stad. Zo zat ik vandaag in een plaatsje 10 minuten buiten Kitui town, Wikililye, om een aantal PC's voor scholen en voor de Informatie Hub te installeren. Wikililye, vanavond nog even oefenen hoe je dit precies moet uitspreken want morgen moet ik er alleen naar toe met de matatu, maar dat zal wel goed komen. :) , is een klein plaatsje compleet anders dan Kitui town. Aan het einde van de middag stond ik op de Matatu te wachten en als je ziet wat er daar allemaal over de straat heen gaat kijk je je ogen uit. Geasfalteerde wegen, welke in Kitui town nog wel te vinden zijn, zie je niet meer en van alles verplaatst zich over de stoffige zandweggetjes: kleine kinderen, grote kinderen, oude mannetjes, fietsers, kippen, honden, geiten, moderne auto's, oude auto's, heeele :P oude auto's waarvan plotseling de motor uitvalt, auto's met lege accu's getrokken door een oude auto die zelf met veel moeite vooruit komt, snelle (mini) matatu's, en op te terugweg in de matatu reden we nog bijna een dode hond over die midden op straat lag, waarschijnlijk iets eerder aangerezen. Het ritje in de matatu was ook weer heel mooi. Eerst zou ik in een mini matatu stappen, helemaal volgepropt met allemaal schoolkinderen. Zaten we er net met zo'n 15 man helemaal opgepropt in, begon ie een klein eindje te rijden moesten we

er weer uit. Waarom? Geen idee. Gelukkig kwam er vrij snel een nieuwe matatu aan, een hele oude weggeroeste Ford o.i.d. deze zat in ieder geval wel iets ruimer en was minder hobbelig dan de kleine busjes.

Over de werkzaamheden van vandaag wederom weinig bijzonderheden. Installeren, installeren en nog eens installeren, wordt op zich best wel eentonig zo langzamerhand, maar het moet gewoon even gebeuren. Deze week zal het grotendeels wel afgerond zijn allemaal, volgende week de schoolprojecten en daarna de Informatie Hub, wat eigenlijk het project is welke het meeste aansluit bij mijn opleiding, dus daar kijk ik nu ook wel naar uit om daar mee aan de slag te gaan!

Donderdag 2 maart 2006

Pfff, wat wordt je daar gaar van, de hele dag in een warm stoffig hok computers installeren. En als de helft van de systemen het in eerste instantie dan ook nog niet doen en je eerst de hele boel weer moet open sleutelen begin je je er echt goed aan te ergeren: wéér een die niet werkt..... :S Maar goed, vandaag toch weer behoorlijk wat systemen klaargemaakt en gelukkig hoeven we dit niet elke dag te doen want het leukste werk is het zeker niet. 's Middags kwamen twee mensen van de school, waar we volgende week heen gaan, langs om een aantal systemen mee te nemen. Hopelijk overleven de systemen de tocht over de hobbelige zandwegen want anders komen we volgende week voor niets.

De terugweg in de matatu was zoals gewoonlijk weer erg comfortabel. :) De terugweg is altijd een stuk drukker dan 's ochtends. Iedereen moet tegelijk terug in de matatu lijkt het wel. Vandaag mocht ik in de "deathman's seat" plaatsnemen, de stoel naast de bestuurder die deze naam heeft gekregen omdat dit zo'n beetje de minst veilige plek in de matatu zou zijn. Ik mocht hem ook nog eens met een andere passagier delen. :P Met m'n laptop helemaal in m'n maaggedrukt kon ik nog maar net ademhalen, tegelijkertijd moest ik ook nog eens erg nodig naar het toilet en meer op de versnellingspook zittend dan op de stoel moest dit dan ook niet veel langer dan 10 minuten duren. :D Maar tegelijkertijd is zo'n ritje in een matatu eigenlijk ook weer een hele belevenis....

Morgen nog even de laatste dingetjes voorbereiden voor ons bezoek aan de Primary School volgende week en dan is het alweer weekend!

Vrijdag 3 maart 2006

Vandaag nog even het lesmateriaal voor de schoolprojecten voorbereid. Twee studenten van het Energietechniekteam gaan volgende week ook mee om ons mee te helpen. Samen met hen hebben we nog e.e.a. doorgenomen over het lesmateriaal en de aanwezige hardware op de scholen.

In Kitui moesten we nog even wat kopietjes maken van het lesmateriaal dat gebruikt gaat worden op de scholen. We zijn dus maar even naar de 'Multicopy' van Kitui town gegaan en daar werd ons materiaal op een heel geavanceerde kopieermachine (zo'n blaadje voor blaadje ding zeg maar :D) door de meneer van de kopieerwinkel voor ons gekopieerd.

Nietjes kregen we er ook nog in, hier waren op een gegeven moment zelfs 2 man voor aan het werk. Een kwartier later kwamen we met ongeveer 50 papiertjes extra de kopieerwinkel weer uit. We liepen alweer op straat toen de meneer van de kopieerwinkel ons achterna kwam rennen: ik was mijn (bijna lege) flesje water vergeten. Toch aardige mensen, die Kenianen! :P

's Avonds weer naar de Riverside bar gegaan waar het weer erg gezellig was. De stroom viel nog een paar keer uit, waardoor het pikkedonker werd en de muziek er mee ophield, maar na een paar tellen ging het feest gewoon weer vrolijk verder! :) Toen we weer teruggingen nog een gigantische plensbui. We zaten alweer in de taxi he-le-maal niets meer. Volgens mij rijden de taxichauffeurs hier op gevoel in plaats van op zicht of zo want hoe ze de weg terug konden vinden..... of hadden we soms teveel bier op????? :D

Zaterdag 4 maart / zondag 5 maart 2006

Deze keer maar even snel een kort blogje van twee dagen tegelijk. In het weekend niet veel bijzonders gedaan namelijk. Zaterdag beetje zitten niks in het huisje en wat boodschappen gedaan. Zondag zijn we naar het zwembad gegaan. Een heerlijk relaxte plek om even lekker bij te komen is dat. Erg luxe ook voor Keniaanse begrippen: netjes betegelde straatjes, grasveldjes en veel palmbomen en daartussen staat ook nog eens een mooie grote villa.

Na het zwemmen zouden we nog gaan voetballen tegen een team van de Polytechnische school, hier in Kitui town. Helaas ging dit op het laatste moment niet door omdat hier nog toestemming van de school voor verleend moest worden ofzo.... :S maar aangezien we toch met een voetbal door de stad heen liepen hebben we zelf maar een veldje opgezocht. En een groepje blanken met een voetbal, daar komen gelijk genoeg kinderen op af, dus hebben we daar maar even een balletje mee getrapt. Erg leuk om daar eens mee te voetballen, en dat vonden hun blijkbaar ook: het veldje stond binnen een paar minuten helemaal vol met kinderen die allemaal mee wilden voetballen! :P

Morgen vertrek ik t/m vrijdag naar Mutitu, naar de Gerar Springs Primary School om daar op een school kinderen te leren werken met een computer. Ben benieuwd wat me daar weer allemaal te wachten staat, alleen de reis ernaar toe met de Matatu zal wel weer een hele belevenis worden!

Maandag 6 maart 2006

Wat een rit zeg..... pffff, ik zit nu dit blogje te schrijven en zit zo'n beetje nog na te bonken, alsof ze die bus kapot willen hebben, en het verbaasde me nog dat ie heel is gebleven. Maar goed, we zijn weer heel aangekomen en daar gaat het hier in Afrika om heb ik nu wel in de gaten, HOE je er komt is een ander verhaal. :P

Het begon dus allemaal vanochtend om 10:00 op het matatu station van Kitui town, waar we voor een ritje van zo'n 75 kilometer naar Mutitu opzoek gingen naar onze matatu. Eerst hadden we bij de Mobile (tankstation) al even 60 liter water ingeslagen omdat dit in

Mutitu minder goed te krijgen is. Met de taxi hebben we dit naar het matatu station laten vervoeren. Het matatu station lijkt overigens meer op een grote vuilnisbelt, wat een bende was het daar vanochtend. Volgens mij is het op maandag ook vuil opruimdag in Kitui town. Het is gebruikelijk dat iedereen zijn rotzooi gewoon op straat gooit, je vindt hier dan ook nergens een prullenbak op straat. De rotzooi wordt dan 1x per week opgeruimd door de 'gemeentewerkers' van Kitui town. Blijkbaar wordt een hoop rotzooi door deze gemeentewerkers naar het matatu station verplaatst: overal afval en stank en daartussenin stond onze matatu voor ons klaar. We zijn maar gelijk in de matatu gaan zitten, zodat we nog een 'goed' plekje op konden zoeken. Heerlijke benzine luchten in de matatu, de motoren van de matatus blijven gewoon altijd ronken, ook al staan ze uren stil en aangezien er ook nog een aantal matatus naast onze matatus stonden hingen er op een gegeven moment niet echt gezonden gassen meer in onze matatu, en dan stond er ook nog op een van de ramen in de matatu 'No Smoking' hmmm..... :S

Om 10 uur ongeveer zaten we dus in de matatu met de bagage op het dak en aangezien ze hier pas vertrekken op het moment dat de matatu helemaal vol zit stonden we nog 'even' stil. Ondertussen lopen allemaal verkopers de matatu in die van alles willen verkopen. Voor onderweg toch nog maar even wat bananen gekocht bij een van de verkopers. Rond een uurtje of 12 zat de matatu vol en vol is ook echt vol in Afrika. Normaal gesproken heb je in Nederland in de spits ook wel eens een bus die helemaal vol gepropt zit, zo vol was het nu ook ongeveer, maar dan was dit dus een bus waar je een paar uur lang in moest zitten en sommigen zelfs staan, over hobbelige zandwegen. De bagageladers hangen gewoon uit de deur en al toeterend rijden we weg om zo nóg meer passagiers naar binnen proberen te krijgen.

Na 5 minuutjes rijden stoppen we alweer, bij een benzinepomp. Er moeten nog allemaal watervaten gevuld worden die op het dak mee moeten. Na 10 minuten rijden we weer om vervolgens 5 minuten later weer te stoppen bij een andere benzinepomp. Wat er allemaal moest gebeuren weet ik niet, maar na een tijd te hebben stil gestaan reden we weer om wéér te stoppen na 5 minuten :S, ditmaal bij het benzinestation waar we de eerste keer ook stopten. De vaten waren blijkbaar gevuld en gingen nu weer de matatu op. Al met al heeft het uiteindelijk een uur geduurd voordat we eindelijk Kitui town uit waren en we aan onze rit over de hobbelige zandwegen van Kenia konden beginnen.

We waren Kitui town nog maar net uit toen een van de bagageladers de staande passagiers verzocht te bukken, zodat het leek alsof ze gewoon zittende passagiers waren. Wat bleek, er was een politiecontrole langs de weg en deze matatu was blijkbaar niet helemaal volgens 'de regeltjes' gevuld met passagiers. :D Gelukkig hoefden we niet meer te stoppen zodat we nu eindelijk een beetje door konden rijden.

In het begin was de weg nog redelijk, gewoon een geasfalteerde weg met veel gaten, maar hoe verder we Kitui town uitreden hoe slechter de wegen werden. Heel erg veel hobbels, alles in de matatu rammelde en het verbaasde me dat er niets vanaf viel. Onderweg moest er nog een keer flink geremd worden, bleek er een hele grote schildpad midden op de weg te zitten. De bagagedragers hebben de schildpad maar meegenomen wat ze er mee gaan doen weet ik niet, opeten misschien?

Rond een uurtje of 4 kwamen we dan eindelijk aan in Mutitu. Uiteindelijk hebben we dus in totaal 6 uur in de bus gezeten om een afstand van zo'n 75 kilometer af te leggen... Echt opschieten kun je hier dus niet in Afrika. :D

De kinderen in Mutitu lijken nog nooit blanke mensen gezien te hebben. Al toen wij de matatu uit stapten werden we met grote verbaasde ogen aangekeken en onderweg naar het hotel hadden we een hele groep kinderen achter ons aan lopen.

In Mutitu is het ook allemaal weer een stuk primitiever dan in Kitui town. Er is geen elektriciteit dus ik zit hier nu op een primitieve hotelkamer met een olielampje die bijna leeg is maar gelukkig houdt de accu van m'n laptop het nog even uit dus hoop ik daar nog wat licht uit te halen en kan ik dit blogje nog schrijven. We zullen zien hoe we de primitieve omstandigheden deze week gaan overleven! :)

Dinsdag 7 maart 2006

Uitslapen kun je hier niet echt. Rond een uur of 6 wordt je automatisch wakker door het lawaai van het buitenleven wat hier in Kenia altijd weer vroeg begint. Ook een lekkere douche nemen gaat op de plek waar we nu zitten zeker niet. Je kunt alleen een teiltje vullen met bruinig water uit een tonnetje en je daarmee in de 'Bathroom' (een vierkant hokje met een deur die er bijna uitvalt) 'schoon' spoelen maar waarschijnlijk blijf je schoner als je gewoon niet gaat douchen. :P

Rond een uurtje of 8 zijn we gaan ontbijten. Het ontbijt smaakt hier in het hotel nog wel redelijk goed. Een soort gefrituurde deegrol wat een beetje naar oliebollen smaakt, maar wel te eten. De thee wordt hier gedronken met heel erg veel melk en suiker, niet echt lekker.

Om 9 uur kwamen we aan bij de Gerar Springs Primary School. Eerst hebben we even gekeken hoe het met de stroomvoorziening zat. De school maakt gebruik van een generator welke aangesloten moet worden op een stoppenkast die het schoolgebouw vervolgens voorziet van stroom. Omdat het schoolgebouw nog net nieuw was waren nog niet alle kabels aangelegd en ook de kabel naar de generator moest nog doorgetrokken worden. Helaas was er geen trekveer aanwezig waarmee de kabel door de stroombuizen getrokken kon worden en omdat er een nogal scherpe bocht in de buis zat ging dit dus niet lukken. Omdat het niet echt vertrouwd was om de kabels gewoon los door de school te laten lopen hebben we eerst de generator buiten naast het computerlokaal geplaatst en hier elektriciteitsdozen op aangesloten zodat we in ieder geval de computers konden gebruiken. Het computerlokaal zag er overigens erg goed uit. Aansluitpunten voor elektriciteit netjes weggewerkt in de muur en dit lokaal was het enige lokaal waar een nette betonnen vloer in lag, de rest van de school had gewoon een zandgrond. Vervolgens de computers getest en deze hadden de reis naar Mutitu gelukkig allemaal overleefd.

We konden nu dus beginnen met de lessen. Eerst hebben we even wat korte basistheorie uitgelegd aan de kinderen. Wat een computer is, wat je er mee kunt, wat is een beeldscherm, wat een keyboard etc.. Hierna hebben we ze met een computer laten werken. Vrijwel allemaal hadden ze nog nooit een computer gezien en sommigen durfden deze dan ook bijna niet aan te raken. Eerst maar even gewoon wat simpele type

oefeningen in Word laten schrijven en allemaal keken ze erg verbaasd toen ze zagen dat wat ze intypten op het beeldscherm verscheen. In Paint hebben we ze wat meer met de muis laten oefenen. Dit vonden ze in het begin toch wel een beetje vreemd, hoe zo'n muis werkte, maar de meeste kinderen hadden het toch al wel redelijk snel door allemaal. Toen we ze vervolgens ook nog een spelletje Pinball :P hebben geleerd waren ze haast niet meer bij de computer weg te krijgen. Helaas voor hen waren er maar 4 computers beschikbaar voor zo'n 160 leerlingen dus moesten ze op een gegeven moment weer plaats maken voor de volgende groep. Hopelijk kunnen we deze week de leraren ook nog een beetje bijbrengen over de computer zodat deze in de toekomst de leerlingen ook computerles kunnen gaan geven.

Morgen gaan we gewoon weer verder met lesgeven zoals vandaag. Alle leerlingen moeten een keertje achter de computer hebben gezeten dus daar zullen we morgen nog wel de hele dag mee bezig zijn!

Woensdag 8 maart 2006

Brrr... in het donker moet je hier echt niet naar het toilet, of beter gezegd dat hokje met het gat in de grond, gaan.... want dan wordt je aangevallen door een groepje kakkerlakken. Echt een vieze bende is het hier. sick Maar goed, overdag zijn ze gelukkig weg en dan hoef je dus alleen maar eventjes in de stank te staan en daar ben ik nu zo'n beetje wel aan gewend. :D

Vanochtend zijn we verder gegaan met lesgeven. We zijn gister met de oudere leerlingen bezig geweest en vandaag waren de jongere kinderen, zeg maar 7, 8, 9 jaar aan de beurt en deze hadden er toch wat meer moeite meer. Eigenlijk waren ze gewoon nog te klein om met een computer te werken, helemaal ook omdat dit voor hun nog helemaal de eerste keer is dat ze met een computer in aanraking komen. Ze hebben nog geen idee waar ze mee bezig zijn en dan was het soms best wel lastig om uit te leggen wat ze moesten doen. Sommige mensen weten dat ik soms best wel ongeduldig wordt als ik iets heel onnozels uit moet leggen en dat wordt dan NÓG niet gesnapt en dan moet ik het nog weer eens een paar keer uitleggen ;) , zo ging het hier dus nu ook een beetje. Maar gelukkig nam ik nu wel de moeite om mijn geduld in te houden anders hadden die kinderen waarschijnlijk nooit meer achter een computer durven te gaan zitten. :P

In de middag hebben zijn we naar het schoolvoetbal gaan kijken. Het schoolvoetbal team van Mutitu moest voetballen tegen een team uit een andere regio. Er waren nog behoorlijk wat toeschouwers, vooral veel kinderen die waarschijnlijk nog nooit eerder blanken hadden gezien. Toen wij aankwamen lopen was er haast meer aandacht voor ons dan voor de voetbalwedstrijd. Ook mooi was dat er speciaal voor ons een rijtje zitplaatsen werd vrijgemaakt op de voorste rij, een soort van 'vip' plek dus. :D Tijden lang hebben al die kinderen ons aangestaard zonder ook maar iets te zeggen. Op een gegeven moment waren we gewoon omsingeld door alle kinderen en wanneer we weer wegliepen liep de hele sleur kinderen ons gewoon achterna.

Na de voetbalwedstrijd zijn we nog even wat gaan rondlopen in de omgeving van het dorpje. Ook hebben we nog een rondleiding gekregen door een Girls Secondary School.

Ook hier waren wij weer hele interessante personen in hun ogen. We moesten zelfs speciaal een kort toespraakje voor ze gaan houden, wie we waren en wat we hier deden. Eerst werd de schoolbel geluid en vervolgens kwamen alle studentes van de hele school samen in een nette rij voor een soort van podiumpje staan waar wij op moesten gaan plaatsnemen. Heel bijzonder allemaal, iets wat je in Nederland nooit zult meemaken.

Morgen gaan we weer naar de school maar dan zullen we de leraren les gaan geven. De leraren hier zijn behoorlijk geïnteresseerd in het gebruik van de computer dus waarschijnlijk kunnen we ze wel wat leren.

Donderdag 9 maart 2006

Vandaag hebben we de leraren lesgegeven. De meeste leraren waren behoorlijk geïnteresseerd en pikten veel dingen ook redelijk snel op. Sommige leraren waren zelfs zo enthousiast dat ze de hele middag zo'n beetje achter de computer hebben gezeten! :) Er waren ook wel een aantal leraren waarbij het erg langzaam ging allemaal, maar als er op de school in ieder geval maar een aantal leraren aanwezig zijn die de interesse hebben en de vaardigheden een beetje beheersen. Dan kunnen zij in de toekomst de leerlingen ook meer les gaan geven in het gebruik van de computer.

Eerder deze week al had ik nog wat foto's gemaakt van het schoolgebouw en toen ik deze op de computer had geplaatst werden de leraren en leerlingen helemaal enthousiast. Waarschijnlijk hadden ze haast nog nooit foto's van hun omgeving gezien, laat staan op een computer. Op een gegeven moment kregen we het idee om een groepsfoto van alle leraren/leerlingen te maken voor het schoolgebouw en deze in te stellen als achtergrond op de computers. De leraren leek dit ook wel wat en 's middags stonden alle kinderen opeens keurig voor het schoolgebouw, klaar om op de foto gezet te worden. Een paar foto's en ook filmpjes geschoten en op de computer geplaatst en de kinderen wisten niet wat ze zagen, allemaal zochten ze zichzelf op op de foto. Erg grappig om te zien dat ze hier zo enthousiast reageren op dingen die voor ons heel normaal zijn. Niet alleen de leerlingen maar ook de leraren. Ze vonden het bijvoorbeeld helemaal geweldig om in Paint over een foto van hun school heen te kleuren. Momenteel zijn de computers echt een beetje het speelgoed van de leraren.

Ward en Toosje, van het Energieteam, vertrekken morgen weer naar Kitui town omdat ze hier vrijdag nog andere afspraken hadden. Ik zal hier morgen dus nog met mijn Keniaanse medestudenten Elizabeth en Caroline nog een dagje langer blijven. Het is hier niet zo'n heel erg levendig dorp, of eigenlijk gewoon een doodsaii dorp, dus als je klaar bent met werken is er niet echt veel meer te doen. Je kunt hooguit op het terras voor het hotel gaan zitten en de auto's tellen die langs komen rijden. Elke dag een stuk of 2 á 3 en dan ook steeds dezelfde..... of je kunt nog een beetje achter de laptop blogjes schrijven met een olielampje aan, maar dat houdt na een uurtje of 2 ook weer op omdat er hier geen stroom is..... we zullen wel weer zien hoe we de laatste dag hier door gaan komen! :)

Vrijdag 10 maart 2006

Zo, vandaag de laatste dag gehad op hier op de Primary School. De leraren nog een beetje geholpen met wat meer geavanceerdere dingen. Met name Excel waren veel leraren wel in geïnteresseerd. Eigenlijk zouden we nog veel meer tijd moeten hebben om de leraren goed te begeleiden zodat we ze echt een goed eind op weg kunnen helpen. Waarschijnlijk komen we, of het volgende team, hier ook nog wel een aantal keren terug en dit is ook wel nodig denk ik. De leraren zijn wel enthousiast maar nu moet er eigenlijk nog beter lesmateriaal, of een boek voor de leraren komen zodat ze wat meer zelfstudie kunnen doen op de momenten dat er geen studenten van Sasol aanwezig zijn op de school. De elektricien is trouwens ook nooit komen opdagen hier, dus waarschijnlijk zullen de Energiestudenten hier over een aantal weken sowieso nog wel terug gaan komen om de bekabeling voor de generator goed aan te leggen. Omdat dit de laatste dag was op de school moest er nog even afscheid genomen worden van de leerlingen van de school. Alle leerlingen stonden weer keurig naast elkaar op het schoolplein, speciaal voor ons en hier moesten we ook een kort toespraakje houden. Heel anders weer dan in Nederland zoals dat hier op de scholen gaat, al die kinderen, in hun uniform, netjes naast elkaar en die ook allemaal in koor 'goodbye' zeggen als je afscheid neemt.

Nu ik hier dit blogje zit te schrijven zit ik best wel te balen eigenlijk. Momenteel is het hier 12 uur middernacht en het plan was om morgen rond 5:30 een matatu naar Kitui town te pakken. Nog niet eens extreem vroeg dacht ik, maar toen ik samen met mijn Keniaanse medestudenten en Mr. Mativo (van de Primary School, heeft ons de hele week een beetje begeleidt hier in Mutitu) op het terrasje voor het hotel zat kwam de matatu bestuurder nog even praten met Mr. Mativo, ja, iedereen kent iedereen hier in dit dorp dus Mr. Mativo praat met iedereen die langskomt lopen, dus óók met de matatu bestuurder. Wel allemaal in het Swahilli waar ik dus helemaal niks van verstond, :S maar het bleek dat het erg druk zou worden in de matatu omdat de studenten van de Secondary School hier in het dorp een korte vakantie hadden en allemaal terug gingen naar huis, mét de matatu. Om een plekje te hebben in de matatu en ook nog een klein beetje fatsoenlijk te kunnen zitten moeten we nu al om 2:30 bij de matatu zijn. :sick: We hoorden dit pas zo rond een uurtje of 10 's avonds... dat wordt dus een nachtje niet slapen. :(en dan komt er ook nog bij dat we waarschijnlijk al rond een uur of 6 in Kitui town aankomen en omdat iedereen dan nog op bed ligt zit ons huisje nog op slot, dat wordt dus ook nog een paar uurtjes wachten in het hotel vlak naast ons huisje. :(:(

Maar ja, de rest van de dag was gelukkig nog wel leuk. :) We zijn nog even bij het 'Magic House' van Mutitu langsgelopen. In het dorp heb je nergens een mogelijkheid om te bellen. Bij het postkantoor staan wel telefoocellen maar sinds de telefoonlijnen een tijd geleden zijn gebroken doen de telefoons het niet meer en met je mobieltje heb je geen bereik. Maar een schijnt één huis in het dorp te zijn waar je wel bereik hebt, dus dat wilde ik wel eens met eigen ogen zien. Ergens in een steegje stond een huis waar een aantal mensen voor stonden te wachten. Na een tijdje konden we naar binnen en daar stond een mannetje met z'n mobiele telefoon en het leek inderdaad dat z'n telefoon bereik had. Gelijk mijn telefoon even aangezet en eerst nog geen bereik. Maar op een gegeven moment wel heel eventjes bereik, heel vaag, zeker als je nagaat dat je normaal gesproken pas bereik hebt zo'n 15 kilometer buiten het dorp. Met z'n eigen telefoon had ie meer

succes, hij kon gewoon bellen en hier verdient het mannetje nu zijn boterham mee lijkt het want er waren gewoon echt klanten die met zijn mobiele telefoon aan het bellen waren en hem hiervoor betaalde. Heel vaag :S en daarom hebben we dit huis maar omgedoopt tot het 'Magic House'. :D

Onderweg terug naar het hotel was het ondertussen al weer donker geworden en het is dan een hele aparte ervaring om dat door dit dorpje heen te lopen. Nergens straatverlichting, de enige verlichting die je hebt komt van de olielampjes uit de winkels en huizen en met de maanverlichting erbij krijg je een hele aparte kleurengloed over het dorpje, heel onwerkelijk.

's Avonds toen we hoorden dat we om 2:30 al naar de matatu moesten zijn we maar even de 'pub' in gegaan om de tijd te doden, van slapen zou toch niets meer terecht komen. Echt veel keus heb je hier niet. Je kunt óf naar een pub met alleen maar vervelende en schreeuwende bezopen lui óf naar een pub waar de eigenaresse met haar vriend voor op het terras zit, samen met een oud mannetje met een stok die steeds in slaap valt met de vrolijke Gamba muziek op de achtergrond, deze laatste pub zijn wij dus maar naar toegegaan. :P Niet veel te beleven en na een uurtje zijn we weer teruggegaan naar het hotel waar ik nu dus dit blogje zit te typen. Over een uurtje of 2 naar de matatu door een waarschijnlijk pikkedonker, bijna woestijnlandschap voor een heerlijk ritje terug naar Kitui town, ik kijk er nu al naar uit..... :(

Zaterdag 11 maart 2006

Het Afrikaanse leven zit zo anders in elkaar dan het leven in Nederland. Midden in de nacht zit ik, samen met Carol en Elizabeth buiten voor onze hotelkamers te wachten. Het is ondertussen een uurtje of 2 in de nacht en vanuit het dorp hoor je allemaal lawaai van mensen komen. Het lawaai schijnt iets te maken hebben met het godsdienstig vieren van het einde van de week. Mensen schreeuwen en bidden God voor het einde van de week en maken hier dan een heel feest van. Op een gegeven moment begint er gewoon een compleet kerkkoor te zingen. Heel onwerkelijk en ook een beetje mysterieus als je dat rond dit tijdstip hoort in een dorpje, slechts verlicht door een bijna volle maan en een hele heldere sterrenhemel. Het geloof is hier voor de mensen in het dorp ook erg belangrijk. Voor elk kopje thee dat gedronken wordt gebeden en hoe klein het dorp ook is je vindt er toch nog meerdere kerken. Ook buiten het dorp, onderweg in de matatu reden we soms door niemandsland en als er dan ergens een gebouwtje stond was het vaak een kerk.

Rond half 3 's nachts verlieten we ons hotel en liepen het donkere dorpje door naar de plek waar we de matatu op konden stappen. Zoals je wel kan verwachten in Afrika moesten we hier alsnog een halfuur wachten voor we een matatu in konden stappen. Gelukkig kon ik nog een zitplaats krijgen want anders is zo'n rit helemaal een marteltocht volgens mij. Nadat de we bij de Secondary School waren langsgereden zat de matatu gelijk weer bomvol en vervolgens vertrokken we richting Kitui. In Nederland heb ik midden in de nacht nog nooit in een bomvolle bus gezeten maar hier schijnt het gewoon de normaalste zaak van de wereld te zijn....

Weer goed door elkaar geshaked, met de tassen van staande medepassagiers in m'n gezicht en een kraaiende haan :P onder m'n stoel kwamen we rond een uurtje of 7 in de

morgen Kitui town binnenrijden. Het enige positieve puntje van dit nachtritje was dat het nu niet zo extreem warm was als overdag, maar ik was blij dat we deze veewagen (volgens mij wordt in Nederland het vee zelfs comfortabeler vervoerd :D) weer uit konden stappen.

Thuis aangekomen gelijk water warm gemaakt voor de douche en een heerlijke warme douche genomen. Ik heb hier gelijk ook maar even goed de tijd voor genomen want na een week niet douchen voel je je echt behoorlijk vies. Op een gegeven moment kon ik het vuil gewoon van m'n lichaam afschrapen. sick Hierna maar eventjes gaan slapen en de rest van de dag heb ik genoten van de luxe hier in Kitui town. En wat is alles hier luxe als je dat vergelijkt met Mutitu: geen kakkerlakken op de WC, elektriciteit en water wat gewoon een normale kleur heeft i.p.v. vies bruin water. Volgens mij is terugkeren vanuit Mutitu naar Kitui town dezelfde ervaring als terugkeren vanuit Kenia naar Nederland. :)

Mutitu was echt een stuk primitiever en armer. Voedselproblemen zijn hier waarschijnlijk ook niet ongewoon. In het dorp was een opslagplaats van een Italiaanse hulporganisatie te vinden waar graan, meel etc, opgeslagen lag. Kinderen met hongerbuikjes zag je hier ook al af en toe en als je keek naar de keuze in ons hotel was dat ook erg beperkt. Vrijwel alleen maar rijst of Ugali (een Keniaans gerecht, soort maisprakje) met wat vlees en wat groente, veel stelde het niet voor. Het was hier ook allemaal erg goedkoop. Mijn hotelkamer kostte slechts 1 euro per nacht en voor ditzelfde bedrag kon ik eten in het hotel (ontbijt + diner). In het hotel werd gewoon nog gekookt met kolen aangezien gas hier ook nog niet aanwezig was. In het hotel hing dus ook elke dag zo'n vieze kolengeur. Soms had je het idee alsof je hier 100 jaar terug in de tijd was.

Zondag 12 maart 2006

Niet veel bijzonders voor vandaag. Het grootste gedeelte van de dag bezig geweest met verslagwerk: er moest nog een nieuwsbrief gemaakt worden, maar ook nog een tussenverslag voor school wat hoognodig af moest maar waar door de vele andere werkzaamheden nog niet veel van gekomen was. Het werktempo ligt hier in Afrika laag, maar ondanks dit heb ik het hier nog behoorlijk druk en kom ik soms aan weinig dingen toe. Misschien niet zozeer door het werk bij Sasol maar vooral door alles wat er daarnaast bij komt kijken: het huisje onderhouden, weblogs bijhouden, verslagen maken, voorbereidingen voor de Informatie Hub (onderzoeksrapport en verslagen van vorige studenten doorlezen), boodschappen doen en soms ben je gewoon lang van huis weg zoals bijvoorbeeld afgelopen week. Daarnaast kost alles hier soms ook erg veel tijd: wachten tot de matatu vol zit, wachten tot er een Internetcomputer in het postkantoor vrij is, wachten tot er een Internetpagina is ingeladen :D, wachten tot er weer elektriciteit is wanneer dit weer eens is uitgevallen :P etc.. En uiteraard probeer je op die momenten dat je vrij bent ook zo veel mogelijk van alles hier te genieten en dan blijft er uiteindelijk nog maar weinig tijd over. Vervelen zal ik me hier de komende tijd dus zeker ook niet doen!

Maandag 13 maart 2006

Vandaag hebben we de Mulango Polytechnic School bezocht. Op de planning stond dat we de Kyangunga Secondary School zouden bezoeken maar doordat de generator het op

deze school begeven had konden we hier niks doen dus hebben we de Polytechnic School een weekje naar voren verschoven. Het ziet er naar uit de generator nog niet op korte termijn gerepareerd zal zijn dus waarschijnlijk gaan we na deze week al beginnen met de Informatie Hub.

De studenten op de Polytechnic School waren weer heel anders dan die van de Primary School in Mutitu, vorige week. Hoewel de studenten hier een stuk ouder waren, in de leeftijd van 16 tot 19 jaar lag het niveau een stuk lager. Ik had juist verwacht dat deze studenten alles makkelijker op zouden pikken maar dit bleek juist het tegenovergestelde te zijn. De studenten waren erg traag van begrip en alleen het omgaan met de muis was al behoorlijk lastig voor de studenten; op de Primary School leerden ze hier vrij snel mee omgaan. De studenten hier waren ook een stuk stiller dan vorige week. Je kon haast geen hoogte krijgen van wat ze al wel en wat ze niet wisten. Als ze je iets vroeg keken ze je heel verbaasd aan en gaven ze nauwelijks antwoord. Ze zeiden sowieso heel weinig en als je ze iets uitlegde en vroeg of ze dit of dat wilden doen keken ze je nog steeds heel verbaasd aan en moest je het nog een paar keer vragen voor ze weer naar het beeldscherm keken in plaats van naar mij. Onderling durfden ze ook maar weinig te zeggen, zachtjes fluisteren alleen. Misschien waren ze een beetje bang voor mij??? :D Zo enthousiast als de kinderen van vorige week kon ik ze helaas ook niet krijgen, toch echt weer een heel ander slag leerlingen waren dit. Ook heel erg veel enthousiaste leerlingen waren hier niet te vinden. Vandaag was er slechts één die af en toe eens wat probeerde, maar een computerhok vol computerverslaafde leraren was hier niet te vinden. Maar eens kijken hoe deze week weer gaat verlopen!

Dinsdag 14 maart 2006

Weer computerlessen gegeven vandaag. Gelukkig waren de studenten vandaag iets enthousiaster, minder leuk was dat 2 computers het vandaag begaven. Één met een kapotte harddisk, komt erg veel voor hier, waarschijnlijk door al het hobbelige vervoer naar Kenia toe, en een andere met waarschijnlijk een videokaart die niet meer helemaal 100% is. Deze systemen maar mee teruggenomen, in de matatu, naar het Sasol gebouw, zodat we hier binnenkort even naar kunnen kijken. Morgen zullen we 2 nieuwe systemen meenemen, zodat we in ieder geval weer op volle kracht weer verder kunnen.

Het ritje in de matatu blijf ik altijd weer een hele belevenis vinden. Altijd is er wel wat te zien onderweg. Van de gekke drukte op straat, tot oude mannetjes die vlak langs de kant van de weg tegen een boompje staan te plassen. :P Ook is het altijd wel grappig als je terug rijdt naar Kitui, het eerste stuk is een hele hobbelige zandweg en vlak voor Kitui begint een heel goed geasfalteerde weg. Je zou verwachten dat het ritje in de matatu dan ook wat minder hobbelig wordt, maar nee, het hobbelt gewoon net zo hard verder. :D Waarschijnlijk zijn de assen of wielen van de matatu's ondertussen gewoon zo verbogen door al het gehobbel dat het niet meer uitmaakt of je op een zandweg rijdt of een vlakke asfaltweg.

Woensdag 15 maart 2006

Soms moet je wel even tot 10 tellen als je aan het lesgeven bent hoor.... Helemaal de studenten op de polytechnische school, waar het niveau niet zo heel erg hoog ligt en de studenten niet zo heel erg snel leren. 'Press the left mouse button' (2 sec. wachten) 'Press the left mouse button' (2 sec. wachten) 'Press the left mouse button' (2 sec. wachten) en uiteindelijk drukken ze op de RECHTER muisknop en kun je weer helemaal opnieuw beginnen..... maar ja dat hoort allemaal bij lesgeven. Het lesgeven is verder wel heel erg leuk hoor, maar toch ben ik wel blij dat ik straks ook nog aan een ander project ga werken, de Informatie Hub, want anders zou het een beetje eentonig gaan worden.

Zojuist nog even spectaculair onweer in de verte bewonderd. Het is hier erg helder en je kunt erg ver kijken dus dat was wel een mooi gezicht. Als het hier heen trekt kan het nog wel eens het goed buitje worden. Van mij mag het wel komen, zo'n lekker verfrissend onweersbuitje!

Donderdag 16 maart 2006

En vandaag voor de afwisseling weer les gegeven. :) Vanochtend eerst nog even bij onze 'multicopier' in de stad langs gegaan om nog wat kopietjes van lesmateriaal te laten maken. Ik was dus iets later dan normaal bij het matatu station en het was er nu erg rustig. Er stonden al een aantal lege matatu's klaar en de 'matatudrivers' zaten allemaal op passagiers te wachten, dus allemaal wilden ze dat ik bij hun ging instappen. Op een gegeven moment begonnen ze zelfs aan elkaar te trekken, haast vechten, om mij in hun matatu te krijgen. Even overwoog ik om te vragen wie het goedkoopste ritje kon bieden, maar het ritje was al zo goedkoop, 50 cent ongeveer, dat ik dit niet echt meer de moeite waard vond, dus ben ik maar bij de matatudriver ingestapt die mij het eerst riep.... da's toch wel zo eerlijk toch? :D

Over het lesgeven niet veel bijzonderheden. De studenten waren iets enthousiaster en minder traag van begrip vandaag. Nog een groepje verlegen meisjes die mij alleen vragen durfden te stellen (waar ik vandaan kwam enzo) door hun vraag in te typen op de computer en deze heb ik dus ook maar gewoon braaf via de computer beantwoord. :P

'S middags zijn we begonnen met het lesgeven aan de leraren. Vandaag heb ik één leraar lesgegeven en deze was ook een beetje traag van begrip. Morgen gaan we de rest, van de in totaal 10 leraren nog lesgeven.

Vrijdag 17 maart 2006

De laatste dag lesgeven gehad vandaag, alleen de leraren dit keer. De principal van de school was eigenlijk de enige die echt behoorlijk geïnteresseerd was in de computer en ook een stuk sneller leerde dan de rest. Hij vond het ook heel leuk om nieuwe dingen te leren en wilde alleen maar meer leren, de anderen vonden het al snel wel weer genoeg.

Niet echt veel bijzonderheden verder te vermelden voor vandaag. Gewoon standaard lessen gegeven (met name Word en Excel) zoals de rest van de week. Terug naar huis

kreeg ik nog een lift achterop de motor van de principal van de school. Met een tas vol met muizen en toetsenborden in de ene hand en zwaaiend naar de kinderen (die het altijd weer interessant vinden om een blanke te zien) met m'n andere hand :P 'scheurden' we over de Afrikaanse hobbelweggetjes.

De dag hebben we weer afgesloten met een bezoekje aan de Riverside, waar het ook dit keer weer erg gezellig was!

Zaterdag 18 maart 2006

Vandaag hebben we Rock Nzambani bezocht. Dit is een rots van zo'n 80 meter hoog hier in de buurt vanwaar je een 360 graden uitzicht hebt over heel Kitui district. Er wordt gezegd dat als je deze rots 7 keer omloopt je van geslacht verandert, dat hebben we dus maar niet geprobeerd! :D

Eerst zouden we met de matatu naar de rots, maar omdat deze nog niet erg vol met mensen zat kon het nog wel even duren voor we vertrokken, daarom besloten we na een halfuurtje maar een taxi te nemen.

Omdat je de rots kon op kon met een trap waren we al vrij snel boven. Van bovenaf had je een geweldig uitzicht over het hele district. Tientallen kilometers ver kon je zien; bergen aan de ene kant, vlakke aan de andere kant. Op hele heldere dagen zou je zelfs in het noorden Mount Kenya en in het zuiden, in Tanzania, Mount Kilimanjaro (de hoogste berg van Afrika) moeten kunnen zien, maar hier was het waarschijnlijk vandaag niet helder genoeg voor. Verder kon je goed zien hoe dunbevolkt het district is. Kitui town zag je in de verte wel liggen, maar voor de rest zag je alleen hier en daar wat huisjes, hutjes en kleine zandwegen tussen het uitgestrekte landschap.

Terug met de taxi naar Kitui town nog even wat filmpjes geschoten vanuit de taxi. De taxibestuurder had dit door en ging hierdoor extra hard rijden zodat het allemaal nog eens extra goed hobbelde in de auto. De filmpjes zal ik ook nog eens proberen op mijn site te zetten, maar hier vanuit Kitui gaat dat zeker niet lukken met de beperkte internetmogelijkheden...

In Kitui town hebben we nog wat gegeten en omdat het hier erg druk was namen we plaats aan een tafeltje waar al een vrouw zat. Deze vrouw bleek lerares te zijn op een Secondary School en vertelde ons dat er sportwedstrijden in de stad waren. Verschillende scholen speelden basketbal, hardlopen, voetbal, etc. tegen elkaar en ze nodigde ons uit om mee te gaan kijken. Omdat we toch verder nog geen plannen hadden voor de rest van de dag besloten we met haar mee te lopen naar de sportvelden van een Secondary School aan de rand van de stad. Toen we bij het hardlopen aan het kijken waren werden we uitgenodigd om mee te doen. Thijs en Rogier zagen hier vanaf, maar aangezien ik thuis ook aan hardlopen doe besloot ik maar even mee te doen. :P Niet dat ik dacht van ze te kunnen winnen hoor :) want Kenianen staan bekend als goeie renners!

Goed, daar gingen we dus, gelijk na het startschot liep ik al een stuk achter, ondanks dat ik op schoenen liep en hun op blote voeten. In totaal liepen we 3,5 rondjes, in totaal zo'n 1500 meter. Het was eigenlijk veel te heet om te lopen, zo'n 30 graden en volle zon, maar de Kenianen leken hier minder last van te hebben dan ik. Na zo'n 2 rondes waren de Kenianen al helemaal uit mijn zicht verdwenen, wat bleek, ze liepen gewoon al weer

achter mij. :(Net toen ik mijn laatste rondje in ging, kwamen de Kenianen over de finish....

Er stonden ook nog best veel toeschouwers langs de kant, en je had ze allemaal eens moeten zien kijken; eerst komt er een groepje Kenianen langs, dan een hele tijd niets en dan opeens een gekke blanke die erachteraan probeert te lopen. :D Allemaal lachen en schreeuwen natuurlijk, ik had in ieder geval wel veel aandacht. :P Maar ondanks dat ik als laatste eindigde was het wel erg leuk om eens tussen al die Kenianen te mogen lopen.

Zondag 19 maart 2006

Niet veel nieuws voor vandaag. Sammy, die ons in Nairobi ook al heeft rondgeleid, kwam vandaag nog even langs om ons een reisje aan te smeren. :) Over twee weken gaan we er 6 dagen tussen uit voor een Safari naar Masai Mara, Lake Nakuru en Lake Naivasha!

Maandag 20 maart 2006

De Secondary School in Kyangunga had nog steeds geen werkende generator, daarom zullen we de school deze week niet bezoeken.

Vanochtend eerst naar de computeropslagplaats gegaan om een aantal systemen op te halen voor de Informatie Hub. We hebben een systeem meegenomen welke we gaan gebruiken als server en nog een aantal client systemen. Ward en Toosje, twee energiestudenten gaan mij meehelpen met de Informatie Hub en zijn vanochtend ook meegegaan om de systemen op te halen.

Terug bij Sasol eerst maar even wat ruimte gemaakt in ons 'computerhok' omdat er niet genoeg ruimte was om de systemen te plaatsen. Bij het opruimen uiteraard weer een hele hoop rotzooi tegengekomen, ze gooien hier helemaal niks weg lijkt het wel. De meest nutteloze computeronderdelen waar niks meer mee gedaan kan worden was opgestapeld in dozen. Achteraf bleek dat deze dozen vol rotzooi toch nog wel nut hadden, namelijk als extra ondersteuning voor de gammele houten tafeltjes waar de computers op staan. We hadden een aantal tafels verschoven om wat meer ruimte te maken maar deze tafels vielen gewoon bijna uit elkaar. Alleen als de tafels tegen de rotzooi dozen steunden was het vertrouwd om er computers op te plaatsen. :D

Na een tijdje slepen stond alles zo'n beetje op z'n plaats, helaas konden we nog niet gelijk verder met het installeren van de software. Eric zou de software opsturen maar er kon vandaag niemand bij de post komen omdat de personen die de sleutel van de postbus hadden niet aanwezig waren. Omdat deze er woensdag pas weer zijn gaan we morgen eerst weer naar de opslagplaats om daar de boel een beetje op orde te brengen. Er staan nog een hoop kapotte of halfwerkende systemen waar nog even naar gekeken moet worden.

Dinsdag 21 maart 2006

Ik ben al een tijdje opzoek naar een Windows 98 opstartdiskette met CD-ROM ondersteuning. Normaal gesproken kun je de bestanden hiervoor gewoon vanaf Internet

downloaden, maar hier gaat dat dus niet. De computers op het postkantoor kun je niet gebruiken om je USB stick op aan te sluiten omdat de computerkast niet bereikbaar is, deze staat in een afgesloten kast zegmaar. Hierdoor is het erg lastig om bestanden vanaf Internet te downloaden en mee te nemen, maar ook om bijvoorbeeld verslagen en blogs, die ik op mijn laptop maak, te uploaden. Ik heb al eens gevraagd of ze deze kast niet gewoon open kunnen maken zodat we bij de computerkast kunnen komen en een USB stick aan kunnen sluiten, net zoals in Nairobi. Ze zouden kijken of ze dat een keer kunnen doen, maar zoals te verwachten is het tot nu toe nog niet gebeurd, binnenkort nog maar een keertje zeuren dus. :D

Nu kwam ik erachter dat er op het kantoor van Sasol wel een computer is die gebruik maakt van een inbelverbinding om mail op te halen. Niemand wist echter of je deze inbelverbinding ook kunt gebruiken om op internet te komen. Vanochtend heb ik daarom een poging gedaan om hiermee op internet te komen. Helaas is deze inbelverbinding niet van erg hoge kwaliteit: alle lijnen waren bezet dus echt ver kwam ik niet. Binnenkort nog maar een keertje proberen want het zou wel erg handig zijn als er een alternatieve manier is om op Internet te komen, naast het postkantoor. GPRS (Internet via mobiele telefoon) is hier een alternatief en dit heb ik ook al een keer gebruikt om mijn blog mee te versturen naar mijn FTP server en vervolgens via de computer in het postkantoor op mijn Internet site te plaatsen. Erg omslachtig dus allemaal en ook erg traag en duur. Helaas lijkt het GPRS netwerk hier nu ook al een hele tijd uit de lucht te zijn dus deze mogelijkheid is momenteel ook niet echt een optie meer. Over anderhalve week zit ik weer in Nairobi dus dan hoop ik weer wat meer te kunnen uploaden. Helaas gaat het versturen van bestanden via Internet allemaal erg moeizaam hier.....

Voor de rest vandaag weer in de computeropslagplaats bezig geweest met het installeren en hier is weinig bijzonders over te vermelden. Hopelijk is er morgen iets bij de post te vinden waarmee we verder aan de Informatie Hub kunnen werken.

Woensdag 22 maart 2006

Vandaag helemaal niks bijzonders meegemaakt, zelfs niet in de matatu. :) Alleen maar saai in de computeropslagplaats gezeten en bezig geweest met het installeren van de computers. Gelukkig zijn nu bijna alle computers geïnstalleerd. De systemen die nu nog niet klaar zijn, zijn óf kapot of er moet Windows 98 op geïnstalleerd worden, maar hier heb ik eerst een goeie opstartdiskette voor nodig. De kapotte systemen zullen we later nog een keer naar kijken of we door met onderdelen uit te wisselen nog wat werkende systemen aan de praat krijgen.

Donderdag 23 maart 2006

Vanochtend weer een poging gedaan om op Internet te komen maar in het postkantoor is het de laatste tijd een ramp met Internet. Als de stroom niet is uitgevallen dan ligt het Internet er wel uit en als het Internet er is dan werkt het maar op de helft van de computers waar het dan vervolgens ook weer eens heel erg traag op werkt, zo traag dat ik niet eens bij mijn mail kon komen. Hopelijk verbeterd het binnenkort weer wat, anders in Nairobi meer even wat inhalen volgende weekend, voordat we op safari gaan.

Vandaag al weer niet kunnen beginnen aan de Informatie Hub, de CD-ROM was nog steeds niet aangekomen, nu merk je pas goed hoe afhankelijk je bent van Internet, thuis had ik alle software binnen een halfuurtje kunnen downloaden.... In het postkantoor had ik ook al even geprobeerd te downloaden, maar daar ging het met 2kB/sec en dat zou 4 uur duren. En dan nog zou ik de software alleen mee kunnen nemen als ik achter één van de computers zou gaan zitten waar een kapotte afschermingskap omheen zit zodat ik als ik helemaal op de kop in deze kast hang misschien net bij de USB aansluiting zou kunnen komen en mijn USB stick kan aansluiten om de software naar toe te kopiëren, niet echt de meest eenvoudige oplossing dus. :D

Omdat er vandaag dus weer niet aan de Informatie Hub gewerkt kon worden maar weer even wat algemene dingetjes gedaan, computertjes repareren die nog bij Sasol op het kantoor stonden en nog even wat inlezen v.w.b. de Informatie Hub.

Vrijdag 24 maart 2006

En vandaag wéér geen cd-rom bij de post. :(Van afspraken maken kun je hier in Afrika niet echt aan, maar daar ben ik ondertussen al wel een beetje gewend aan geraakt. :) Omdat de cd nog steeds niet binnen is vandaag dus weer weinig kunnen doen.....

Zaterdag 25 maart / Zondag maart 2006

Zaterdag ochtend weer een poging gedaan om te Internetten. Iets meer resultaat gehad vandaag, maar het ging weer erg moeizaam. In ieder geval wat mailtjes kunnen beantwoorden en m'n blog geüpdate.

's Middags nog even een bezoekje gebracht aan de kapper, gewoon met de tondeuse eroverheen dus momenteel niet veel haar meer op m'n hoofd. :D

Ook nog even Eric opgebeld om te vragen hoe het ervoor stond met de cd-rom. Hij zou hem vandaag meegeven aan iemand van Sasol, die vanuit Nairobi naar Kitui kwam, dus zouden we de cd dit weekend nog moeten ontvangen. Helaas kreeg hij het niet voor elkaar om de Greenstone software te downloaden dus had hij maar alternatieve, vergelijkbare software gedownload: Fedora. Toch willen we het liefst wel met de Greenstone software gaan werken, omdat hier door een vorige student al onderzoek naar is gedaan en hieruit kwam naar voren dat Greenstone het beste aansluit bij de eisen en wensen van Sasol voor de Informatie Hub. Toosje en Ward, de twee energiestudenten die mij gaan helpen met het opzetten van de Informatie Hub, waren vandaag in Machakos, niet ver van Nairobi en zouden nog even proberen of ze daar in een Internetcafe de Greenstone software konden downloaden. Ik heb nog even contact met hun gehad, maar ook daar was het onmogelijk om de software te downloaden.

's Avonds maar even naar huis gebeld of ze een cd'tje kunnen branden en opsturen naar Kenia..... als we toch lang moeten wachten..... :S

Zondag niet veel gedaan, beetje relaxed spelletjes spelen achter m'n laptop. :) 's Middags belde Eric nog op: hij had het voor elkaar gekregen om Greenstone te downloaden, maar

degene die de cd-rom van Nairobi naar Sasol brengt is net gister vertrokken..... :(Eric gaat de cd-rom nu maandag opsturen dus dan zouden we dinsdag Greenstone moeten hebben..... zal wel wat later worden maar waarschijnlijk eerder dan de cd-rom die vanuit Nederland opgestuurd gaat worden. :D Nu hebben we dus 2 virtual library programma's: Fedora en Greenstone. Fedora is in het onderzoeksrapport van de Informatie Hub nog niet naar voren gekomen. Maandag is Greenstone er nog niet, dus gaan we eerst maar met Fedora aan de slag, het is nooit verkeerd om nog eens naar een alternatief programma te kijken!

Maandag 27 maart 2006

Heb je een week op een cd-rom gewacht, ben je helemaal blij omdat ie eindelijk is aangekomen, nog niet eens met de juiste software (Fedora i.p.v. Greenstone), maar dan kunnen we in ieder geval ergens mee aan de slag, wil je gaan installeren en dan blijkt dat het installatie bestandje corrupt is..... GRRRRRRRR.... dan heb je het echt even helemaal gehad. Als ik dit allemaal had geweten vorige week was ik allang zelf naar Nairobi gegaan om daar een Internet cafe op te zoeken en de hele mikmak zelf te downloaden.... nu kunnen we dus WEER niks doen. :(Eric gaat de cd maandag opsturen, zegt ie, maar van afspraken kun je hier echt niet op aan dus dat zal wel wat later gaan worden. Het is dat ik zaterdag weer in Nairobi zit dus echt veel zin heeft het niet meer om nu nog een keer naar Nairobi te gaan en daar de software binnen te halen, met de kans dat het zelfs daar niet lukt. Het is nu alleen maar hopen dat de GOEDE software ergens halverwege deze week binnenkomt zodat we misschien nog een dagje of 2 aan de Informatie Hub kunnen werken. Volgende week een weekje weg, op Safari. Ik had voor volgende week graag nog wat meer aan de Informatie Hub gedaan, maar dan moeten we als we terug komen maar even wat extra er tegen aan, want op deze manier verliezen we echt heel erg veel tijd. Erg frustrerend allemaal als je nagaat dat je thuis binnen een halfuurtje over alle software had kunnen beschikken. Als ik nog eens een keer software nodig heb kan ik dus beter gewoon zelf naar Nairobi gaan, dan ben ik maar EEN dag kwijt in plaats van twee weken. :)

Zolang de software er nog niet is nog maar even wat aan de verslagen werken, want daar moet ook nog e.e.a. aangebeuren, maar toch loop ik me hier momenteel wel de hele dag te frustreren omdat ik nu gewoon echt met de Informatie Hub aan de slag wil. Internet, dat is nu echt wat ik het meeste mis hier, voor de rest vind ik het allemaal nog best wel leuk hier hoor. :D

Dinsdag 28 maart 2006

Geen cd-rom voor vandaag, dus maar weer aan de verslagen gewerkt. O.a. over de scholen welke we de eerste weken hebben bezocht. Hiervan heb ik een rapportje gemaakt met verbeterpunten en aanbevelingen voor de volgende teams.

Woensdag 29 maart 2006

En vandaag natuurlijk wéér geen cd-rom binnengekomen, ik begin er aan te wennen. :) Om in de tussentijd toch nog ergens mee bezig te zijn ben ik maar even een boek over

Java Servlets gaan lezen. De Greenstone software werkt namelijk op basis van Java Servlets en dan is het wel handig om hier ook een en ander van af te weten. Gedurende mijn opleiding ben ik hier ook al even mee in aanraking gekomen, maar verder dan de basis zijn we niet gegaan.

Ook zijn we vast begonnen met het verzamelen van informatie die we straks op de hub kunnen gaan plaatsen. Op de verschillende computers van Sasol is al een hele hoop digitale informatie aanwezig, met name verslagen van oud studenten. Van al deze al aanwezige informatie zal uitgezocht moeten worden welke geschikt is om geplaatst te worden op de Informatie Hub.

Aan het einde van de middag nog even met Eric gebeld, hij had de cd-rom nu echt vanochtend op de post gedaan, dus de komende dagen kunnen we de snelheid van de Afrikaanse post gaan testen! :D Waarschijnlijk zal er voordat we volgende week op safari gaan niet zo veel meer aan de Informatie Hub gewerkt kunnen worden maar gelukkig heb ik mijn planning niet heel erg strak ingepland, dat zou hier overigens ook onmogelijk zijn. Ik hoop na de safari de vertraging weer een beetje te kunnen inhalen...

En wie kwamen we vanavond nog tegen in onze douche, juist, meneer Schorpioen, :P een grote dikke rode. Gelijk maar doodgemaakt want een beet schijnt behoorlijk pijnlijk te zijn.

Donderdag 30 maart 2006

En vandaag kwam dan eindelijk de cd binnen, het kán dus wel snel! :D Gelijk maar even de boel geïnstalleerd om me wat meer in de software te verdiepen. Er wordt behoorlijk wat documentatie bij Greenstone geleverd en dat is waarschijnlijk ook wel nodig; het toevoegen van gegevens aan de bibliotheek is niet erg lastig, maar er komt nog best veel bij kijken om alles aan te passen aan de eisen en wensen van Sasol. De mensen hier, met een beperkte computerkennis, moeten er straks ook eenvoudig mee kunnen werken, dus er zal zeker veel documentatie gemaakt moeten worden.

Vrijdag 31 maart 2006

Vandaag de hele dag bezig geweest met de functies van Greenstone te experimenteren en de documentatie door te lezen. Stapje bij stapje begint de werking en de mogelijkheden duidelijker te worden maar de komende tijd zal ik nog wel even bezig zijn met lezen en experimenteren!

Zaterdag 1 april 2006

Komende week ga ik er samen met mijn huisgenoten even tussenuit voor een Safari. Komende maandag de eerste Safari dag, maar vanochtend vroeg zijn we al vertrokken naar Nairobi, zodat we daar ook nog wat tijd te hebben om wat inkopen te doen, geld te pinnen en natuurlijk Internetten.

Na een ritje van zo'n 3 uur en heel erg veel politiecontroles kwamen we in Nairobi aan. Ondertussen ben ik hier al helemaal gewend aan het Afrikaanse leven en Nairobi deed

hierdoor nu een stuk vertrouwder aan. De eerste keer was het nog erg onwennig om alleen als blanke tussen allemaal zwarte mensen en onrustige matatus te lopen, nu kijk je nergens meer van op en weet je je weg door Nairobi te vinden, alsof je er elke dag komt. In Nairobi aangekomen heb ik eigenlijk niets anders gedaan dan Internetten! Voor mijn gevoel ging het Internetten hier nu 'supersnel' terwijl ik, toen ik de eerste keer in Nairobi aankwam, het Internet erg traag vond. In Kitui is het Internet dus gewoon echt TRAAG! :D

Zondag 2 april 2006

En ook vandaag weer de hele dag ge-Internet! Hier in het Internet cafe in Nairobi heb ik de mogelijkheid om mijn USB stick aan te sluiten op de computer, hierdoor kon ik mijn website weer wat updaten met foto's en video's. Ook gelijk maar een hele hoop documentatie gedownload over Greenstone, kan ik vast nog wel wat mee als ik terug kom van de Safari.

Maandag 3 april 2006

Vanochtend werden we voor ons hotel opgepikt door onze tourgids samen met de kok waarmee we op Safari zullen gaan. Vandaag zullen we eerst naar Masai Mara National Park rijden waar we 2 dagen zullen verblijven. Onderweg rijden we nog een stukje door Nairobi en komen we door een gedeelte van de stad waar we nog niet eerder zijn geweest. Een heel westers gedeelte waar je echt even het gevoel hebt alsof je door een Europese stad rijdt; moderne gebouwen, goede wegen, mooie parkjes en ook veel blanke mensen. Heel raar is het dan als je zo van het ene op het andere moment plotseling het moderne gedeelte verlaat en weer langs een krottenwijk rijdt waarbij je je echt weer terug in Afrika bevindt.

Even buiten Nairobi hebben we een heel mooi zicht over de Rift Valley: een hele grote, uitgestrekte vlakte waar we vanuit de bergen overheen kunnen kijken. Helaas was het een beetje bewolkt waardoor we niet heel erg ver konden zien, maar ondanks dit was het erg mooi. Na een tijdje rijden over een erg hobbelige asfaltweg waar we vaker naast hebben gereden dan eroverheen, omdat de zandpaadjes naast de weg gewoon beter (maar nog steeds erg hobbelig) waren dan de geasfalteerde gatenweg, kwamen we in het plaatsje Narok aan. Hier zag je al veel Masai mensen rondlopen, bekend om hun opvallende klederdracht (rode mantels) en vele sieraden. In Narok hebben we even wat inkopen gedaan voor de komende week en geluncht, waarna we zijn doorgereden naar de camping aan de rand van Masai Mara National park. Na onze spullen in de tentjes op de camping te hebben achtergelaten zijn we gelijk voor een korte 'gamedrive' gegaan: een ritje door het park, opzoek naar wilde dieren. Al vrij snel kwamen we Cheeta's en even later ook leeuwen tegen. Het verbaasde me dat je met het busje zo dicht bij deze dieren kon komen; we konden de dieren tot op een paar meter benaderen zonder dat ze ook maar enige aandacht aan ons schonken.

Na ongeveer 2 uurtjes 'gamedriven' reden we weer terug naar de camping. Ondertussen begon het echt koud te worden, het was de hele dag een beetje regenachtig geweest en als je geen dikke trui aantrok was het gewoon echt koud. Na het eten nog even aan het

kampvuur op de camping gezeten en vervolgens heerlijk tussen de leeuwen, olifanten, neushoorns en andere dieren gaan slapen. Gelukkig hadden we een aantal 'watchmen's op de camping rondlopen die de dieren uit de buurt van onze tentjes probeerden te houden... :)

Dinsdag 4 april 2006

Vandaag stond de hele dag een gamedrive door het park op de planning. Isac, onze reisbegeleider, had vannacht leeuwen gehoord vlakbij de camping. Waarschijnlijk hadden ze een of ander beest te pakken genomen. Ik was natuurlijk weer overal doorheen geslapen en had helemaal niets gehoord, de rest van de groep ook niet.

Na ongeveer een halfuurtje rijden door het park bleek dat Isac gelijk had. Een familie leeuwen zat het karkas van een grote buffel af te likken. Ook dit konden we weer van heel dichtbij allemaal bekijken. Vlakbij het karkas hing een enorm vieze lucht en ook zwerm vliegen hing boven het karkas, en na een tijdje zaten ze ook allemaal in ons busje... sick Wel heel bijzonder om dit allemaal van zo dichtbij te zien.

De rest van de dag was ook erg mooi, veel wilde dieren gezien: gazelle's, olifanten, leeuwen, giraffen, krokodillen, nijlpaarden, vogels, etc. Maar ook alleen het landschap al was erg mooi. Voor Keniaanse begrippen behoorlijk groen en kilometerslange uitgestrekte vlaktes met op de achtergrond de bergen.

Ook heb ik nog heel eventjes in Tanzania kunnen staan! Masai Mara ligt op de grens met Tanzania en 's middags kwamen we bij de grens (een boomstam, liggend op de grond) aan waar je met je ene been in Kenia en het andere in Tanzania kunt staan.

Aan het einde van de dag heb je het dan uiteindelijk ook wel weer een beetje gezien. In het begin is het allemaal nog heel bijzonder als je al die wilde dieren ziet, een groepje herten of gazelle's is dan al interessant, maar aan het einde van de dag kijk je niet eens meer op van een olifant of van een leeuw. Morgen nog een gamedrive vroeg in de ochtend, zodat we hopelijk de zonsopkomst kunnen zien, daarna vertrekken we naar lake Naivaisha.

Woensdag 5 april 2006

Rond 6 uur vertrokken we vanaf de camping naar het park. Helaas was het een beetje bewolkt zodat we de zonsopkomst niet heel erg goed konden zien. Ondanks dit was het wel heel mooi om te zien hoe het daglicht over het park tevoorschijn kwam. Weer veel wilde dieren gezien, maar niks nieuws in vergelijking met gisteren.

Na de lunch zijn we vertrokken naar Lake Naivasha waar we in een huisje terecht kwamen. Ik had verwacht dat we de hele week in een tentje zouden zitten dus dit was opeens wel weer heel luxe. We hadden zelfs stroom! Helaas viel een halfuur na aankomst het stroom uit :(dus moesten we alsnog kaarsjes aansteken. De hele avond geen stroom meer gehad. De volgende dag hoorde ik dat rond 1 uur 's nachts het stroom weer terug was: alle lampjes in ons huisje sprongen opeens aan, ook hier was ik natuurlijk weer doorheen geslapen. :P

Donderdag 6 april 2006

Het weer was vanochtend niet al te goed: veel regen en het zag er niet naar uit dat het snel beter zou gaan worden. Omdat we vandaag zouden gaan fietsen en varen op het meer was het nog maar de vraag of dit door kon gaan. Eerst zijn we maar gewoon met het busje richting Hells Gate National Park gereden. Het leek wat droger te worden en daarom zijn we toch maar de fietsen (echte, voor Afrikaanse begrippen, luxe mountainbikes!) gaan huren. Het busje zou achter ons aan komen dus als het echt nog zou gaan hozen konden we altijd nog snel in het busje springen! :P Na ongeveer een half uurtje fietsen door het park kwamen we aan bij de Gorge die we gingen afdalen. Vlak bij het park is een vulkaan en tijdens de afdaling in de Gorge was dit te merken aan de warm warme, soms zelfs hete, watervallen. De afdaling in de Gorge was erg mooi; veel aparte rotsformaties en mooie uitzichten.

Na de afdaling, en vervolgens weer de beklimming van de Gorge weer een halfuurtje terug fietsen naar de ingang van het park. Fietsen was nu ook wel weer eens een keertje lekker, na een aantal dagen alleen maar in de auto te hebben gezeten!

's Middags begon het zelfs mooi weer te worden, warm zelfs: met de zonnebril op konden we de boot in stappen voor een tochtje over Lake Naivasha, tussen de nijlpaarden door, waar er behoorlijk wat van waren in het meer. Op een gegeven moment werden we nog bijna opgegeten door een nijlpaard! :D We kwamen redelijk dicht langs een groepje nijlpaarden, één van de nijlpaarden opende zijn bek, als dreiging en een andere kwam achter ons aan zwemmen. Ons bootje, die niet heel erg groot was, ging er vervolgens plankgas vandoor waardoor we konden voorkomen dat onze safari in de buik van een nijlpaard zou eindigen. :)

's Middags door naar Lake Elmentaita waar we in een nog mooier hutje terecht kwamen met uitzicht over het meer met flamingo's en de bergen in de achtergrond.

Vrijdag 7 april 2006

's Ochtends eerst een stukje bij het meer langs gelopen, na de lunch door gegaan naar Nakuru, waar we in een redelijk luxe hotel terecht kwamen maar waar je wel je leven moest wagen voor een warme douche. Dit hotel, en je ziet ze hier wel meer, maakte gebruik van elektrisch verwamde douchekoppen. Gewoon 220 volt kabels lopen de douchekop in en het water wordt dan volgens een soort van waterkook principe verwarmt. Veilig kan het volgens mij nooit zijn, als je de temperatuurstand veranderde vlogen de vonkjes gewoon van de douchekop af..... maar goed, ook dit hebben we weer overleefd. :D

Zaterdag 8 april 2006

Vandaag de laatste dag van de safari. Voordat we weer naar Nairobi vertrokken hebben we eerst nog een bezoek gebracht aan Nakuru National Park. Dit park is bekend om zijn vele flamingo's en vogels. Naast deze dieren kwamen we hier ook nog veel neushoorns en apen tegen. De luipaard zijn we helaas niet meer tegengekomen dus de complete 'big five' hebben we helaas niet meer kunnen spotten. :(

Het landschap van het Nakuru National Park was ook weer erg mooi, heel veelzijdig ook: berglandschappen, vlaktes, dichte bebossing, water, kom je daar allemaal tegen.

Na de lunch in Nakuru zijn we weer teruggeden naar Nairobi. In Nairobi heb ik Eric nog even ontmoet. Eric is een echte reggae liefhebber en samen met David ben ik nog met hem naar een reggaecafé gegaan! Rond een uurtje of 3 was het wel weer genoeg en gingen David en ik naar huis. Eric bleef tot zonsopkomst. :)

Zondag 9 april 2006

's Ochtends eerst natuurlijk nog even flink Internetten in Nairobi, daarna met een hele snelle matatu, soms had ik het idee dat er een formule 1 coureur aan het stuur zat :P, terug naar Kitui town.

Terug bij het huisje bleek een deel van onze stenen schutting ingestort te zijn. Het had hier de afgelopen dagen ook behoorlijk geregend en blijkbaar was de stenen muur niet stevig genoeg!

Maandag 10 april 2006

Weer helemaal uitgerust door de safari van vorige week, deze week kan ik er dus weer vol tegenaan! Met Greenstone was ik vorige week al even begonnen, vooral veel inlezen en experimenteren eerst, en vandaag hier weer mee verder gegaan. Aan het einde van de dag nog even een deegroller op de markt gekocht! Carol, mijn Keniaanse medestudent, gaat mij binnenkort leren Chapati's (soort pannenkoeken) en Ndazi's (een soort deegrol wat hier veel bij het ontbijt wordt gegeten) leren maken. :)

Dinsdag 11 april 2006

En met de werkzaamheden weer verder gegaan met waar we gister waren gebleven. Heb hier momenteel nog niet zo heel veel bijzonders over te vermelden omdat het nu nog vooral veel uitzoekwerk is.

Vandaag om 12 uur viel het elektriciteit hier weer eens uit. Nu het regenseizoen hier echt goed is begonnen is het hier elke dag haast wel weer raak. Meestal is het na een uur ongeveer wel weer verholpen maar vandaag duurde het tot een uurtje of 8 's avonds. Best lastig als je veel achter de computer moet werken. :) Gelukkig houdt mijn laptop het nog wel eventjes vol zonder stroom dus daar kan ik meestal nog wel een tijdje op verder werken, maar na 2 uurtjes houdt de accu er ook mee op en dan is het wachten tot er weer stroom is.....

Ondertussen ben ik ook behoorlijk verkouden geworden, dankzij de Safari van vorige week waar het soms behoorlijk koud was, keelpijn en een volle neus. Hier is in Kitui is het weer een stuk warmen, ik zal het er dus wel weer snel uitzweten allemaal!

Woensdag 12 april 2006

Niets bijzonders meegemaakt vandaag. Weer hetzelfde gedaan als gisteren eigenlijk. Heb een eerste start gemaakt met wat straks de daadwerkelijke Informatie Hub moet gaan

worden. Digitale documenten kunnen nu per categorie toegevoegd worden aan de Hub, wat via een soort van webpagina interface te benaderen is. Stelt nu nog niet veel voor maar het is het basisidee van de Informatie Hub.

's Avonds kwamen we in ons huisje, in een van de slaapkamers, weer wilde beesten tegen: ditmaal een hele grote spin, met grote harige poten. :P Ook deze hebben we maar weer uitgeschakeld want deze schijnt ook giftig te zijn! Zou het volgende beest een slang zijn? :D

Donderdag 13 april 2006

Een ook vandaag weer niets bijzonders. Beetje geëxperimenteerd met het wijzigen van de layout van de Informatie Hub, wat ook wel belangrijk is omdat deze zoduidelijk en simpel mogelijk moet zijn; er komen mensen mee te werken die niet veel kennis hebben van computers.

Van Toosje, Energiestudente, die mee was gegaan naar de Primary School in Mutitu hoorde ik nog dat het goed ging met de computers op deze school. Ze kwam de principal van deze school tegen in Kitui en die vertelde dat de school de computers vrijwel elke dag gebruikten en dat de leraren zelfs al begonnen waren met het lesgeven aan de leerlingen. Zo zou het overal moeten gaan! Hopelijk kunnen we dit met de andere scholen ook voor elkaar krijgen. De aanpak van de schoolprojecten zal hiervoor wel helemaal omgegooid moeten worden en dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Komend weekend komt Eric (contactpersoon voor ICT bij Sasol) weer langs en dan gaan we weer het een en ander doornemen over met name de wijzigingen die aangebracht moeten worden aan de schoolprojecten.

Vrijdag 14 april 2006

Vandaag een vrije dag i.v.m. goede vrijdag. Niet veel gedaan vandaag. Nog wat gewerkt aan de Informatie Hub achter m'n laptop en 's Avonds zijn we weer naar de Riverside gegaan. I.v.m. met goede vrijdag was het hier erg druk vanavond, veel mensen gaan hier dan schijnbaar op stap. Ook niet echt leuk hierdoor, veel te druk, na anderhalf uurtje waren we weer alweer thuis. :)

Zaterdag 15 april 2006

Vanmiddag is Eric langskomen om de schoolprojecten door te nemen. Er gaat behoorlijk wat veranderen hieraan. Met name de eisen waaraan een school moet voldoen om computers van Sasol te krijgen worden strenger. Er zal o.a. verplicht een computerleraar aangesteld moeten worden zodat deze de studenten op de school les kan gaan geven. Met Eric ben ik bezig geweest om een klein verslagje te maken over de nieuwe vorm van de schoolprojecten en ook hebben we een soort van contract op gesteld met alle eisen waar de scholen aan moeten gaan voldoen. De deelnemende scholen zullen eens peer maand bezocht worden door Sasol om na te gaan of deze zich aan de eisen uit het contract houden. Al met al zijn we toch nog een paar uurtjes bezig geweest hiermee.

Volgende week zullen we het er nog even met Mutinda en Elizabeth en Carol over hebben en als het goed is kunnen de volgende ICT teams al volgens deze nieuwe projectvorm gaan werken.

Zondag 16 april 2006

En we hebben een record gebroken in de matatu! In een 14 persoons matatu, wat eigenlijk al veel te veel is, zaten we er dit keer met een stuk of 28 in! Wel lekker knus, maar comfortabel is anders :D En natuurlijk moest er op een gegeven moment iemand uitstappen die helemaal achterin de matatu zat, aan de rechterkant. En waar zit de ingang van de matatu? Juist, aan de linker voorkant van de matatu! :) Maar voor Afrikanen is dit geen probleem, je kunt immers ook gewoon een raampje open doen en het raampje uit stappen.....

In het zwembad hebben we weer even heerlijk onder de palmboompjes kunnen ontspannen. We hadden geluk dat het erg mooi weer was vandaag omdat we midden in het regenseizoen zitten. Het kan nog wel steeds erg warm worden overdag, maar we hebben de laatste dagen wel veel bewolkte dagen met flinke hoosbuien er tussendoor. 's Avonds nog even een filmpje gekeken achter mijn laptop, ja we hebben het hier nog wel redelijk luxe! en toen was de dag alweer voorbij.

Maandag 17 april 2006

Eigenlijk een vrije dag i.v.m. 2^e paasdag vandaag, maar toch nog even wat gewerkt. Voor de Informatie Hub moet nog een klein programmaatje geschreven worden om bepaalde categorieën toe te voegen en hier heb ik vandaag een begin mee gemaakt. Voor de geïnteresseerden: in mijn verslagen (zie download pagina van mijn site: <http://kenia.redmar.org/downloads.htm> , waar de verslagen binnenkort te downloaden zijn) hebben ik meer details over de Informatie Hub en de verschillende onderdelen hiervan waar ik mij momenteel mee bezig hou.

Dinsdag 18 april 2006

Hehe, vanavond heb ik dan eindelijk Grand Theft Auto 3 uitgespeeld. :P Ik was al een tijdje bezig met dit spel en kwam al een hele tijd niet verder met een bepaalde missie en dat begon toch behoorlijk te frustreren ondertussen maar nu is het dan eindelijk gelukt!

Goed, dan ook nog even over de werkzaamheden. Weer net als gister aan de Java applicatie gewerkt. 's Middags nog overleg met Mutinda, samen met Carol en Elizabeth. Mutinda gaat akkoord nieuwe plannen voor de schoolprojecten waar ik afgelopen zaterdag met Eric aan heb gewerkt dus de volgende ICT teams kunnen straks volgens de nieuwe vorm gaan werken. We hebben afgesproken dat Elizabeth en Carol zich de komende paar weken gaan bezighouden met het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal voor de scholen en ik zal mij voor volledig op de Informatie Hub gaan richten. De twee energiestudenten zullen mij hierin gaan ondersteunen.

Woensdag 19 april 2006

En weer aan de Informatie Hub gewerkt! Ook nog even wat aan m'n 2^e tussenverslag voor mijn opleiding gewerkt want die wil ik ook eind april af hebben. Nu ik volledig met de Informatie Hub bezig ben heb ik helaas niet zoveel interessante verhalen te melden. Ben momenteel alleen maar op het kantoor van Sasol bezig dus momenteel is het elke dag een beetje van hetzelfde. Ongetwijfeld zullen er binnenkort wel weer meer interessantere dingen gebeuren!!

Donderdag 20 april 2006

En voor vandaag weer een normale werkdag, verslagen + Java applicatie. Het begint haast saai te worden hier..... :D

Vrijdag 21 april 2006

En weer een saai dagje voor vandaag. De Java applicatie is zo goed als af. Volgende week zal ik me met name bezig houden met het opmaken en structureren van de Informatie Hub.

Zaterdag 22 april / Zondag 23 april 2006

Zaterdag was weer een echt luierdagje. Als je niet aan het werk en je bent de hele dag thuis is er soms gewoon even helemaal niets te doen hier. Zondag verveelden we ons zelfs zo erg dat we maar een Bassie & Adriaan dvd'tje zijn gaan kijken, 3 uur lang! Allemamachies, ja, je moet toch wat hè. :P

Maandag 24 april 2006

Vandaag met de opmaak van de Informatie Hub bezig geweest. Op zich is er niet heel erg veel te 'opmaken' aan de Informatie Hub, omdat het maar gewoon een simpele, strakke web interface gaat worden, maar toch is het even uitzoeken waar alles aangepast moet worden in de Greenstone software voor de juiste opmaak.

Toosje, energiestudente, heeft al een hele hoop documenten van de computers van Sasol gefilterd en gecategoriseerd, dus die kunnen we morgen alvast gaan toevoegen aan de Hub. Nog een paar dagen, als de Informatie Hub vorm begint te krijgen, kunnen we met de gebruikershandleidingen aan de slag.

Dinsdag 25 april 2006

De hele ochtend lag het stroom eruit. Pas rond een uur of 1 kwam het weer terug, dus voor de lunch kon er weinig gebeuren. Best lastig om zo afhankelijk te zijn van stroom hier. 's Middags zijn we bezig geweest om wat informatie toe te voegen aan de Informatie Hub. In eerste instantie met name om te testen hoe we de informatie het beste overzichtelijk kunnen aanbieden. We waren nog niet helemaal tevreden met de standaard manier van hoe informatie (documenten) aangeboden worden door de Greenstone

software. Hier gaan we dan ook proberen wat aan te veranderen. We willen met name meer informatie bij de gevonden documenten, zodat het voor de gebruiker sneller duidelijker is wat er in de documenten te vinden is.

Omdat wij niet van alle vakgebieden evenveel afweten is het straks de bedoeling dat de medewerkers en studenten van Sasol zelf voor hun eigen vakgebied gaan bepalen welke informatie belangrijk is om toe te voegen. Zij kunnen dan de documenten met de bijbehorende informatie doorgeven aan de ICT afdeling, waar ze dan na een soort van screening definitief geplaatst kunnen worden op de hub.

Woensdag 26 april 2006

Het Informatie Hub project kent al redelijk wat tegenslagen dus kan er nog wel eentje bij. Zo zat ik vandaag, samen met de energiestudenten, nog wat door de Greenstone documentatie te bladeren. Nu worden er meerdere documenten meegeleverd met de software waarvan de meest uitgebreide documenten een Developers Guide en een User Guide zijn. De eerste met name voor beheerders met technische informatie over de software en informatie over hoe een digitale bibliotheek opgezet kan worden met de software de laatste met name over het gebruik van de software vanuit de eindgebruiker gezien, het opzoeken van informatie zelf dus, maar ook heel beknopt hoe informatie toegevoegd kan worden aan de library. Omdat de User Guide erg basic is omschreven en niet echt diep in gaat op de beheerkant heb ik deze erg globaal doorgelezen en met name de Developers Guide als referentie gebruikt. Een van de energiestudenten was de User Guide aan het doorlezen en kwam opeens ergens tegen dat het ook mogelijk was om in Greenstone zelf, op een niet voor de hand liggende manier, bestanden te categoriseren. En dat was waar ik nou juist net vorige week zelf ook een Java applicatie voor had geschreven.... :S Wat bleek nu, de Developers Guide dateerde uit 2004 en de user guide uit 2005. Blijkbaar was er in een nieuwere versie van de Greenstone software een mogelijkheid gekomen om de categorieën toe te voegen en was de Developers Guide nog niet geüpdate. Het was me al wel opgevallen dat de documentatie niet meer helemaal overeenkwam met de huidige Greenstone versie, maar dit komt wel vaker voor aangezien software erg snel veroudert. Bovendien waren de verschillen ook maar erg klein en was dit verschil ook nog eens erg onopvallend. Voorbeeldje voor de geïnteresseerden:

In de oude Greenstone software koppelde je slechts één 'identificer' aan een document wat je dan via een tekstbestandje weer kunt koppelen aan een subcategorie in een hiërarchische boomstructuur. Dus in de Greenstone software geef je alleen dit op:

categorie

In de nieuwe versie kun je echter subcategorieën opgeven op deze manier:

categorie|subcategorie

Waarbij het verticale streepje | een niveau dieper aangeeft.

Gewoon één simpele streepje heeft vandaag mijn hele Java applicatie doen kunnen afschrijven. :(Alleen maar omdat de documentatie niet up-to-date was.... of omdat ik misschien TOCH de User Guide had moeten lezen? :)

Donderdag 27 april 2006

Vandaag overdag de HELE dag geen stroom, 's avonds pas weer. Dus niet veel, eigenlijk niets, kunnen doen. Het schijnt dat er onderhoud is aan de elektriciteitscentrale van de stad, dus dan heeft schakelen ze gewoon de hele dag het stroom in de hele stad even uit. :)

Vanmiddag heeft Carol mij wel Andazi's leren bakken. Andazi's zijn een soort deegrollen die hier wel bij het ontbijt gegeten worden en ze smaken een beetje naar oliebolletjes. Ondertussen ben ik hier helemaal verslaafd aangeraakt en dus moet ik ze straks, terug in Nederland, ook zelf kunnen maken. Carol zou mij dit nog steeds een keer leren. Laatst had ik op de markt al een deegroller gekocht en gister hadden we bij de plaatselijke supermarkt de benodigde ingrediënten gehaald. Vandaag konden we dus de koksmuts opzetten. :P Eigenlijk helemaal niet zo moeilijk die Andazi's maken: gewoon alle ingrediënten door elkaar gooien een beetje laten rijzen, wat vormpjes eruit snijden en frituren maar! Uiteindelijk waren ze ook nog best lekker. We hebben het recept opgeschreven dus terug in Nederland zal ik het nog eens proberen. Hebben we op deze nutteloze dag toch nog iets nuttigs gedaan! :D

Vrijdag 28 april 2006

Vandaag begonnen met het maken van een documentatie handleiding voor het beheer van de Informatie Hub, hoe nieuwe informatie toegevoegd kan worden. Het is belangrijk dat de ICT mensen van Sasol straks ook de Informatie Hub kunnen beheren, dus gelijk Elizabeth, mijn Keniaanse collega, maar een eerste test versie van een deel van de handleiding laten testen. Het ICT niveau van de mensen die hier als ICT'er aan het werk zijn is niet heel erg hoog en dan merk je al snel dat er punten zijn die voor jezelf erg logisch zijn maar voor hen juist helemaal niet. De handleiding dus maar op een aantal punten verduidelijkt, volgende week zal ik het nog eens laten testen.

Zaterdag 29 april 2006

Vandaag zijn we op bezoek geweest bij het weeshuis, schuin tegenover ons huis. Het labteam heeft een sponsorproject lopen voor dit weeshuis en had een tijdje geleden al nieuwe kleren gekocht voor de kinderen. Vandaag ging het labteam met alle kinderen in hun nieuwe kleren aan op de foto. Ik ben even meegegaan als fotograaf. De kinderen van het weeshuis zijn allemaal erg nieuwsgierig, zogauw je aan komt lopen willen ze allemaal opgetild worden en dat was soms nog best wel even lastig, want..... hoe hou je nou een kind vast? :P Ja, dat doe ik dus ook niet elke dag. 'Je kunt hem beter omdraaien' hoorde ik op een gegeven moment en toen ging het al wat beter. :D Een kind optillen is nu eenmaal wat anders dan een computer optillen. :P

Al met al wel weer een leuk dagje en ook weer heel veel (teveel) foto's gemaakt van alle kinderen.

Zondag 30 april 2006

Zondag luierdag, en zo ook weer vandaag. 's Middags kwam het nieuwe dambouw team nog even op bezoek die afgelopen week waren aangekomen. 's Middags pannenkoeken gebakken en daarna weer een leuk DVD'tje gekeken: Bert & Ernie dit keer! De 'normale' DVD's zijn we ondertussen helemaal doorheen, dus nu MOETEN we wel naar dit soort DVDs kijken. :D

Maandag 1 mei 2006

Vandaag verder gegaan met de beheershandleiding. Niets bijzonders over te vermelden, alleen dat je soms wel erg goed moet nadenken over de manier van schrijven zodat het duidelijk gebracht wordt naar mensen toe die niet heel erg veel computerkennis hebben.

Dinsdag 2 mei 2006

Vanochtend eerst de hele ochtend met de energiestudenten vergaderd over de Informatie Hub zodat we voor onszelf duidelijk weten wat er nog precies moet gebeuren. Het opzetten van de Informatie Hub zelf is niet zo'n heel erg ingewikkeld project maar toch moeten er nog behoorlijk wat kleine dingetjes gebeuren, met name om het zo duidelijk mogelijk te maken voor de mensen van Sasol maar ook voor de volgende ICT teams uit Nederland om de Informatie Hub te verbeteren. Voor de komende weken is er in ieder geval nog genoeg werk te doen!

De rest van de dag alleen aan de beheershandleiding gewerkt.

Woensdag 3 mei 2006

Elizabeth heb ik vandaag nogmaals de nieuwe beheershandleiding laten testen en ook wat dingen uitgelegd over de werking van de Greenstone software. Afgelopen vrijdag had ik haar ook al een eerste versie van de handleiding door laten nemen, toen liep ze nog op een aantal punten vast. Vandaag ging het eigenlijk best goed allemaal. Waarschijnlijk komt het beheren van de Informatie Hub door de ICT mensen van Sasol straks wel goed!

Donderdag 4 mei 2006

Vandaag alleen maar aan wat kleine puntjes (functioneel en layout) gewerkt om de Informatie Hub te verbeteren. Niets bijzonders meegemaakt vandaag!

Vrijdag 5 mei 2006

Weer hetzelfde gedaan als gister. Ondertussen Elizabeth wat informatie toe laten voegen aan de Informatie Hub m.b.v. de documentatie. Ze leek er zelfs aardigheid in te hebben, dus dat ziet er allemaal positief uit!

's Avonds weer eens naar de Riverside gegaan, waar we al een tijdje niet meer geweest waren. De studenten uit het andere huisje gingen vanavond waarschijnlijk voor het laatst omdat ze volgende week zaterdag waarschijnlijk al vertrekken, dus daar moesten we natuurlijk wel even bij zijn. Ook konden we gelijk de nieuwe studenten die afgelopen week waren aangekomen meenemen. Het was de bedoeling om net als de andere keren met een taxi naar de Riverside te gaan omdat het hier niet helemaal veilig schijnt te zijn om in het donker over straat te lopen. Normaal gesproken duurt het hier wel even voordat de taxi is gearriveerd maar nu zaten we na een dik uur nog stééds te wachten. Ondertussen ook al een paar andere taxi's opgebeld maar deze kwamen ook maar niet opdagen. Omdat we nu toch met een grote groep waren toch maar besloten in de richting van de Riverside te lopen. Na 5 minuutjes lopen kwamen we een autootje tegen van het type besteelend, maar dan nog een stukje kleiner. Dit bleek een taxi te zijn en met z'n achten werden we in de laadruimte opgepropt. In het begin twijfelden we nog een beetje of het nou wel echt een taxi was of dat we werden ontvoerd, :P maar we reden richting de Riverside dus dat leek wel goed te zitten :D Het ritje duurde gelukkig niet al te lang want het werd op een gegeven moment wel erg warm en benauwd in dat kleine hokje... Ondanks dat we af en toe voor een paar regenbuitjes naar binnen moesten vluchten was de Riverside zeker weer de moeite waard!

Zaterdag 6 mei / Zondag 7 mei 2006

Weer een luierveekend, voor de afwisseling. Zaterdagavond hebben we nog even gevoetbald op een 'veldje' achter ons huis met waarschijnlijk zo'n beetje alle kinderen uit de buurt. Je hoeft maar even met een echte voetbal te gaan voetballen en je hebt gelijk genoeg kinderen achter je aan om een wedstrijd te spelen. Helaas wel verloren. :(Zondag ook niet veel bijzonders, alleen maar in het zwembad gelegen.

Maandag 8 mei 2006

Vandaag hele dag Informatie toegevoegd aan de Informatie Hub samen met Elizabeth. Eerst een checklist gemaakt voor het toevoegen van nieuwe informatie en vervolgens Elizabeth alles laten uitvoeren. Hier en daar een beetje begeleiden maar het ging best goed allemaal!

Dinsdag 9 mei 2006

Eerst 's ochtends nog even bezig geweest met het layout-en van de Informatie Hub. 's Middags weer samen met Elizabeth bezig geweest met nieuwe informatie toevoegen. We hebben de afgelopen weken al een behoorlijke berg informatie verzameld dus dat duurt wel even voordat we dat allemaal toegevoegd hebben. Deze week hoop ik dat alle verzamelde informatie is toegevoegd en dat de layout grotendeels klaar is. Vandaag of morgen komen de nieuwe ICT teams in Kitui aan en volgende week zal ik ze een beetje

moeten inwerken. De weken daarna kan ik dan vooral aan de handleidingen, verslagen en andere documentatie gaan werken en de pilot versie van de Informatie Hub afronden.

Woensdag 10 mei 2006

Verder gegaan met waar ik gister was gebleven. Layouten en info toevoegen. 's Avonds zijn we nog even bij de studenten uit het andere huisje langsgegaan om een en ander te overleggen over een afscheidsfeestje komende vrijdag(de andere studenten vertrekken volgende week allemaal weer). 50 mensen zijn er uitgenodigd: huidige studenten, nieuwe studenten, alle mensen van Sasol en nog wat andere mensen uit de omgeving dus er moet behoorlijk wat ingekocht worden. Ook zal er een geit geslacht gaan worden dus het wordt allemaal echt african style! :P

Donderdag 11 mei 2006

En voor vandaag weer niks bijzonders, zelfde gedaan als gister. Informatie Hub is zo goed als af nu. De laatste weken zal ik vooral bezig gaan met documentatie en verslagen.

Vrijdag 12 mei 2006

De laatste bestanden toegevoegd aan de Informatie Hub. Er staan nu ondertussen al redelijk wat documenten op de Informatie Hub en Elizabeth kan ze zelfstandig toevoegen.

's Middags wat eerder weggegaan omdat er nog wat voorbereidingen gedaan moesten worden voor het afscheidsfeest. De geit die geslacht gaat worden stond nog bij ons in de tuin. Het geitje heb ik meegenomen van ons huisje naar het andere huisje. Normaal gesproken loop je dit stuk in 10 minuutjes maar vandaag deed ik er een halfuur over. De geit was nogal hardnekkig en was meer de baas over mij dan ik over hem. In plaats van dat ik de geit meenam werd ik meegenomen door de geit. :P Hij wilde alleen maar eten en elke struik die we tegenkwamen liep ie naar toe en sleurde mij erachter aan. Onderweg werd ik natuurlijk flink uitgelachen door de Kenianen maar het was waarschijnlijk ook wel een heel grappig gezicht. :D Gelukkig kwam ik Alex onderweg tegen. Alex is een medewerker van Sasol en hij ging de geit slachten. Hij had duidelijk meer ervaring met geiten en trok de geit zo achter zich aan.

Het slachten van de geit was best wel heftig om te zien. Eerst worden de pootjes van de geit vastgebonden en vervolgens wordt de geit op z'n rug gelegd om m wat te kalmeren. Dan wordt met een mes de keel doorgesneden waarna je de geit nog even hoort schreeuwen en als snel spuit het bloed eruit. Na een paar laatste stuiptrekkingen wordt het helemaal stil en wordt de geit aan een muur opgehangen waarna ze de huid eraf trekken. Alle ingewanden worden er ook nog uitgehaald en die gaan ze schoonmaken. Zelfs de maag en de darmen worden opgegeten. Eerst moet nog even alle poep eruit geperst worden wat een gigantische stank veroorzaakt en dan wordt het in water allemaal schoongemaakt. Ik vond dit er niet echt smakelijk uitzien en heb alleen maar wat van het

normale vlees geprobeerd wat ik ook niet heel erg lekker vond. Het was een beetje een taai geitje.

Het afscheidsfeestje was gezellig. Helaas moesten een aantal mensen van Sasol wat eerder weg omdat een medewerker van Sasol een motorongeluk zou hebben gehad waar hun even naar toe moesten om te kijken. Wat er precies aan de hand was wisten ze nog niet maar heel erg ernstig leek het niet te zijn.

Zaterdag 13 mei 2006

's Ochtends kwam ik erachter dat ik gisteravond redelijk wat biertjes had gedronken, dus nog maar ff wat langer in bed gelegen :P en voor de rest van de dag ook niet veel meer gedaan. Matthew (van het motorongeluk) had een gebroken arm maar voor de rest leek het mee te vallen. Hij was tegen een overstekende hond opgebotst.

Eric was ook nog even langsgekomen om te over de voortgang van de Informatie Hub te praten en met de nieuwe ICT teams, die afgelopen week zijn gearriveerd, te overleggen. Eric was positief over de Informatie Hub dus dat is mooi! Komende week zou ik nog even contact met hem opnemen over de aanschaf van netwerkkapparatuur. Het zou heel mooi zijn als er een klein netwerkje opgezet kan worden binnen het Sasol gebouw zodat alle computers straks toegang kunnen krijgen tot de Informatie Hub. Maar gezien het beperkte budget moet er nog even overlegd worden met de baas van Sasol voordat er toestemming wordt gegeven voor de aanschaf hiervan.

Zondag 14 mei 2006

Vandaag zit ik weer in Nairobi om morgen m'n visum te gaan verlengen. Tot nu toe de hele dag achter internet gezeten en waarschijnlijk zal ik ook niet veel anders gaan doen hier, dat mis ik wel hoor in Kitui, dat internet. :D

Maandag 15 mei 2006

Gisteravond bij de Italiaan gegeten hier in Nairobi. Na 3 maanden in Kitui vrijwel elke dag hetzelfde te hebben gegeten was het wel eens lekker om nu weer wat luxer te eten. Een menukaart vol met eten, wijn en een bananasplit met ijs en slagroom als toetje deed het primitieve leven in Kitui even helemaal vergeten. Voor Keniaanse begrippen was het dan ook wel een stuk duurder, in Kitui zou je er een week lang elke dag voor in een restaurant kunnen gaan, maar in vergelijking met Nederlands nog steeds goedkoop.

Vanochtend naar de immigratiedienst gegaan in Nairobi om m'n visum te verlengen. Een gigantische bureaucratische toestand is dat. Eerst naar loketje nummer 4, waar je papieren krijgt die je moet invullen, dan weer inleveren bij hetzelfde loketje waar je moet betalen en word je vervolgens doorgestuurd naar loketje nummer 5 waar je nog een keer een klein bedrag moet betalen waarna er een krabbel in je paspoort wordt gezet dan ga je wéér terug naar loketje nummer 4 waar je vervolgens een bewijsje krijgt waar je dan weer mee naar loketje nummer 1 moet lopen om dit af te geven en waar je dan een paar minuten moet wachten tot je naam wordt opgenoemd zodat je weer een handtekening

mag opnoemen dan mag je meelopen met een dametje die je naar een hokje brengt waar je een vinger afdruk moet zetten, en niet één vinger afdruk, nee alle TIEN je vingers wordt een stempel van gemaakt :S en dan van je duim ook nog eens in viervoud :S :S en dan is het eindelijk allemaal voorbij, na zo'n anderhalf uur.

Hierna afscheid genomen van het labteam, voor hen zit de stage erop en ze gaan eerst nog rondreizen. In Nairobi heb ik nog wat inkopen gedaan en een beetje geinternet waarna ik met de matatu weer richting Kitui ben gegaan.

Dinsdag 16 mei 2006

Vandaag voor het eerst samengewerkt met het nieuwe ICT team. Vooral veel overlegd en samen hebben we een planning opgezet voor de scholen welke ze gaan bezoeken de komende tijd. Het nieuwe team gaat zich met name richten op de scholen welke nu volgens de nieuwe opzet uitgevoerd moet gaan worden, benieuwd hoe dat gaat de komende tijd.

Woensdag 17 mei 2006

Met Tim, van het nieuwe ICT team, ben ik vanochtend eerst naar de computeropslagplaats gegaan om een aantal computers voor de scholen op te halen. 's Middags ben ik thuis gaan werken omdat het op het Sasol kantoor met het nieuwe ICT team erbij nu een beetje vol werd. Het meeste werk zit nu nog in verslagen en documentatie en dit kan net zo goed thuis gebeuren.

Donderdag 18 mei 2006

Weer thuis gewerkt, aan het eindverslag voor m'n opleiding dit keer want dat moet ook nog gebeuren!

's Avonds viel het stroom weer eens uit, ondertussen wel aan gewend geraakt, maar nu hield onze gastank er ook nog eens me op, net toe we halverwege waren met eten koken. Gelukkig zit er een hotel vlak naast ons huisje dus zijn we daar maar gaan eten. Morgen maar een nieuwe gastank halen.....

Vrijdag 19 mei 2006

Weer thuis aan het eindverslag gewerkt, niets bijzonders verder voor vandaag.

Zaterdag 20 mei 2006

Afgelopen week kwamen er twee kinderen onze tuin inlopen, ze nodigden ons uit om zaterdagochtend bij hun school, achter ons huisje, op bezoek te komen. We hadden geen idee wat er te doen was op die school maar zijn vanochtend toch maar even een kijkje gaan nemen. Toen we aankwamen was er een soort kerkdienst voor de schoolkinderen aan de gang, hierna moesten we ons allemaal gaan voorstellen wat altijd heel leuk is als je dan nog even snel moet bedenken wat je nou moet gaan zeggen. :D

Vervolgens kregen we een korte rondleiding door de school waarna we wéér naar een kerkdienst van de school gingen. Hier hebben we vervolgens dik 2 uur gezeten. Er werd gezongen en er werden allemaal verhalen over God verteld wat op een gegeven moment best saai werd allemaal. 's Middags werden we meegenomen door twee leerlingen van de school om in één van de huizen van de leraren te gaan eten. Schijnt allemaal erg

gebruikelijk te zijn hier in Afrika. 's Middags bleek er nog wat op het programma te staan bij de school, waarschijnlijk nog meer bidden en zingen, :D maar we moesten ook nog even bij Matthew in het ziekenhuis op bezoek. Waar we, je raadt het of niet, wéér gingen bidden..... :P Ze zijn hier echt heel erg gelovig, en op zich is er niks mis met geloof, maar soms lijkt het ook wel een beetje doorgeslagen te zijn; voor elk probleem is God de beste oplossing, is hier een beetje de gedachte.

Aan het einde van de middag nog even met Roos en Ricardo (nieuwe huisgenoten) gejogged. Had ik nog niet eerder gedaan hier op straat maar ondertussen kreeg ik er wel weer zin in. Alle Afrikanen keken wel een beetje raar op, je ziet hier namelijk nooit iemand op straat joggen en nu kwam er een groepje Mzungu's (blanken) langs rennen. :P Maar het was wel weer even lekker om een stukje te rennen!

Zondag 21 mei 2006

Overdag gewerkt aan het eindverslag voor mijn opleiding. 's Avonds nog even naar het hotel naast ons huisje om een paar biertjes te drinken op Ricardo's (nieuwe huisgenoot) verjaardag.

Maandag 22 mei 2006

Verder met de handleidingen voor de Informatie Hub. Ook nog spontaan een virus op m'n laptop via een USB stick van iemand anders. Gelukkig niet echt kwaadaardig want om hier de hele boel opnieuw op m'n laptop te moeten installeren zat ik ook niet echt op te wachten. Een system restore was voldoende om m uit te schakelen.

Dinsdag 23 mei 2006

Nog wat kleine puntjes verbeterd aan de Informatie Hub, verder de rest van de dag aan de handleidingen en eindverslag gewerkt.

Woensdag 24 mei 2006

En vandaag weer bezig met het eindverslag voor m'n opleiding. Deze week hoop ik het eindverslag grotendeels af te kunnen ronden zodat ik hieruit ook een eindverslag voor Sasol kan gaan maken.

Donderdag 25 mei 2006

Grrrrrrrrrr. wilde veel werk gaan verrichten aan het eindverslag vandaag, maar meneer de elektriciteitsmonteur besloot vandaag weer eens onderhoud te gaan plegen: van acht uur 's ochtends tot 5 uur in de middag. Geen stroom dus het grootste gedeelte van de dag. Als het dan ook nog eens zou helpen dat onderhoud, dat het ook gewoon altijd aan blijft buiten het onderhoud om, want het valt nog steeds regelmatig uit en laatst was er ook al een dag onderhoud..... nou ja..... we zitten in Afrika. :D Maar wel frustrerend soms als je gewoon niet door kunt met je werk en je hebt nog veel te doen. Gelukkig nog wat stroom in m'n laptop dus vanochtend nog wel eventjes kunnen werken. Het schijnt overigens dat we nog geluk hebben met de stroom uitval hier want normaal gesproken zou er elke donderdag een hele dag onderhoud zijn werd ons verteld, dus 1x in de week geen stroom, maar de laatste tijd slaan ze nog al wat onderhoudsbeurten over om de een

of andere reden..... maar twee dagen zonder stroom is hier ook wel eens heel normaal geweest.

Vrijdag 26 mei 2006

En weer aan verslag + technische documentatie gewerkt. Ook probeer ik Eric al een tijdje te bellen omdat er eigenlijk nog een klein netwerkje opgezet moet worden binnen Sasol. Hiervoor moet nog wat apparatuur voor aangeschaft worden en dit kan alleen in Nairobi Omdat Eric in Nairobi woont kan dit het beste via hem geregeld worden; hij weet uiteindelijk waar je hier in Nairobi het beste voor terecht kunt. Maar.... nu komt de Afrikaanse cultuur weer om de hoek kijken :P : Eric was de laatste keer toen ie hier naar toe kwam zijn telefoon kwijt geraakt in de matatu. Hij ZEI toen dat ie gelijk de komende week een nieuwe zou halen en op z'n huidige telefoonnummer over zou laten zetten naar z'n nieuwe telefoon. Maar ondertussen is dit alweer twee weken geleden en nog steeds is Eric onbereikbaar. Ik had ook nog ergens een e-mail adres van hem dus vandaag ook maar eens geprobeerd te mailen, maar het e-mail adres bleek ook niet meer te bestaan. :(Hmmm.... maar eens even zien hoe we dat gaan oplossen. Misschien zelf nog maar een keertje naar Nairobi op en neer... .?

Zaterdag 27 mei / zondag 28 mei 2006

En over het weekend heb ik helemaal niets te vertellen. De rest van het huisje was allemaal naar Nairobi, alleen David en ik waren hier nog, dus konden wij in alle rust aan onze verslagen werken! :D

Maandag 29 mei 2006

Vanochtend vroeg in het Kitui Hilton! Gegeten, hier een paar minuutjes lopen vandaan. Dat klinkt heel luxe allemaal maar in werkelijkheid is het gewoon een soort krot waar je voor 50 shilling (iets meer dan 50 euro cent) kunt ontbijten. Officieel heet het volgens mij geen Kitui Hilton maar deze naam heeft het in de loop der jaren gekregen. Wel heel erg simpel, maar niet slecht: andazi's, omelette, chai (zoete thee met veel melk en suiker). De rest van de dag zoals gebruikelijk de laatste paar dagen aan eindverslag + documentatie gewerkt. Waarschijnlijk zal ik de rest van mijn verblijf hier ook niet heel erg vele interessants te vertellen meer hebben. Nog 2 weken zal ik hier aan het werk zijn en ik zal vooral nog bezig zijn met het afronden van de werkzaamheden: verslagen, documentatie, kleine dingetjes aan de hub verbeteren / veranderen, werkzaamheden overdragen aan volgend team..... Niet zo heel erg interessant allemaal maar t moet nog wel ff gebeuren!

Dinsdag 30 mei 2006

En weer verder gewerkt aan de verslagen en documentatie!

Woensdag 31 mei 2006

En weer..... :D maar de documentatie (gebruikers, beheers, technische documentatie) is nu zo goed als af!

Donderdag 1 juni 2006

Vandaag was t Independence Day, dus werd er niet gewerkt. Thuis nog even gewerkt aan de hub. David (huisgenoot) had nog een hele hoop documenten die op de Informatie Hub geplaatst konden worden en vandaag zijn we bezig geweest deze documenten uit te zoeken en toe te voegen. Nog best een behoorlijk karwei; de documenten moesten gecategoriseerd worden en omschreven worden, daar waren we de hele dag wel mee bezig.

Vrijdag 2 juni 2006

En vandaag weer verder met bestanden toevoegen, net als gister. 's Avonds voor t laatst naar de Riverside..... :(

Zaterdag 3 juni / zondag 4 juni 2006

Niet veel gedaan dit weekend, gewoon een beetje uitgerust! :D

Maandag 05 juni / dinsdag 13 juni 2006

Zo, ik vertrek nu bijna weer terug naar Nederland en ik heb de laatste tijd niet echt veel aandacht besteed aan het bijhouden van m'n weblog..... Er is eigenlijk ook niet zo heel er veel bijzonders meer te vermelden over de afgelopen week, dus daarom maar even een samenvattinkje over de laatste dikke week in Kenia. De laatste week in Kitui, afgelopen zondag ben ik vertrokken naar Nairobi, was het rustig in het huisje. Al m'n (nieuwe) huisgenoten waren op Safari dus ik had het huis voor mij alleen. Ik kon m'n tijd nog wel even goed gebruiken omdat er veel dingen afgerond moesten worden, verslagen voor Sasol, verslagen voor school, geprint, cd'tjes branden, al die dingen die nog moeten gebeuren in een laatste week en daar zit meestal nog best veel werk in.

Dinsdag had ik nog geplanned om even snel op en neer te gaan naar Nairobi en terug om wat software voor de Informatie Hub te downloaden. Omdat het opzetten van een netwerk niet meer gaat lukken voordat ik vertrek ben ik van plan om, als tijdelijke oplossing totdat het netwerk is gerealiseerd, de Informatie Hub op een CD'tje te branden zodat deze vanaf CD-ROM op de systemen geïnstalleerd kunnen worden. De Greenstone software, waarmee de Informatie Hub opgezet wordt bevat een onderdeel waarmee de complete Informatie Hub naar CD-ROM weggeschreven kan worden. Dit onderdeel moet alleen nog wel van internet gedownload worden, dus daarom moest ik naar Nairobi.

Helaas was net die dag het Internet in Nairobi erg, of beter, HEEEL erg traag waardoor het een paar uur duurde voordat de software binnen was. Hierdoor maar een nachtje blijven slapen in Nairobi omdat ik anders weer laat terug kwam in Kitui. 's Avonds Thijs en Rogier (oude huisgenoten) nog even uitgezwaaid op het vliegveld. Ze waren ook in Nairobi die dag omdat de weer terug vlogen naar Nederland, dus was het toch nog wel even gezellig in Nairobi. 's Ochtends nog wat problemen met geld pinnen, het bleek dat er een of andere communicatie storing was waardoor ik geen geld kon pinnen. Ik had alleen wel geld nodig om het hotel te betalen, had nauwelijks meer wat bij me, dus zo'n beetje alle Barclays banken (enige waar ik hier geld kan pinnen) afgegaan maar nergens succes. Binnen nog geprobeerd geld bij een baliemedewerker geld te krijgen maar die wilden niets geven omdat ik geen paspoort bij me had en ze ook niet eens geloofden dat er een communicatiestoring was, terwijl iedereen problemen had met pinnen.... :S bel je bank maar op zeiden ze, want daar zit het probleem. Zeiden op een gegeven moment zelfs dat je mijn pas niet kon gebruiken bij de Barclays bank, terwijl ik hier toch al heel

vaak had gepinned..... :S Maar goed, nog maar een keer een rondje alle Barclays banken af en uiteindelijk had ik de moed al bijna opgegeven, en uiteindelijk bij de allerlaatste pinautomaat die ik nog wilde proberen deed ie het eindelijk! :D Dus kon ik het hotel betalen en weer terug naar Kitui waar ik de rest van de week de verslagen heb afgerond en Informatie Hub en backup cd'tjes heb gebrand. Niet veel bijzonders over te vermelden verder...

Zondag ben ik vervolgens vertrokken naar Nairobi. Ik dacht zaterdag nog even de was buiten te hangen zodat ik relatief schone kleren aan kon doen naar Nairobi en had de was 's nachts laten hangen. Het had al een maand niet geregend dus ik had er niet eens over nagedacht dat het misschien wel eens zou kunnen regenen, dus werd ik de volgende dag wakker en, het had geregend. Alles nat natuurlijk, geen schone kleren en alles nat in de tas stoppen..... tja en dan zit je in een zonnig land.... :(

In Nairobi m'n huisgenoten weer getroffen die net terug kwamen van safari, ook nog even voetbal gekeken en voor de rest niet heel veel bijzonders meer gedaan. Nu moet ik m'n hotel uit dus dit is m'n laatste stukje tekst vanuit Kenia, vanuit Nederland zal ik nog wel een keer wat posten denk ik en ook nog wat extra foto's plaatsen misschien.

Vanavond om 22:05 plaatselijke tijd, 21:05 Nederlandse tijd gaat t vliegtuigje weer terug en dan zullen we als t goed is morgenochtend vroeg weer aankomen in het koude kikkerlandje! :D

Kwa Heri!